



Protestantse Gemeente
Zoetermeer

Geloof·Hoop·Liefde

Gaandeweg

Verbinding



Programma
2018-2019

Samenwerkende kerken Zoetermeer

Inhoud

3	Voorwoord
4	Agenda
6	Cursussen en lezingen
11	Bijbelstudie en gespreksgroepen
14	Mystiek en spiritualiteit
18	Levenskruispunten
20	Jeugd en jongeren
21	Pelgrimage en excursies
24	Concerten en voorstellingen
27	Workshops
28	Ontmoetingen en maaltijden
31	Adressen

Voorwoord

Verbinding

Verbinding is niet alleen het thema van het toerustingsprogramma *Gaandeweg* van de gezamenlijke kerken dit jaar, het is ook een belangrijk thema in ons leven van alledag. Of zou dat moeten zijn.

We leven in een tijd waarin de mens centraal staat, met zijn eigen behoeften en zijn eigen recht op zelfontplooiing. Het grondthema in onze maatschappij lijkt 'ieder voor zichzelf' te zijn. Zelfs de toevoeging 'en God voor ons allen' lijkt niet meer van toepassing.

Toch is er een kentering waarneembaar. In zijn kersttoespraak van 2017 riep koning Willem-Alexander op te blijven geloven in de gemeenschap die wij samen vormen, waarin we verbinding zoeken met de ander. 'Niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij.' Die verbinding kunnen wij nadrukkelijk zoeken en vinden in de gemeenschap die wij als kerken samen vormen. Niet alleen voor mede-gelovigen, maar voor iedereen die op zoek is naar de ander, naar gemeenschap, naar zingeving.

Die verbinding mogen wij ook zoeken en vinden in de verbinding met de Ander, die ons niet alleen laat. Die dwars tegen de tijdgeest in ons in Zijn Geest verbindt met Hem en met allen die zoeken naar verbinding.

Dit jaarprogramma van de samenwerkende kerken in Zoetermeer wil u helpen om nadrukkelijk die verbinding aan te gaan, met elkaar, met God en met de maatschappij om ons heen.

Namens de werkgroep Vorming en Toerusting,
Beppie van der Plas

P.S. U vindt het gehele programma ook als pdf op de website van de Protestantse Gemeente Zoetermeer: www.pgzoetermeer.nl/gaandeweg
Raadpleeg voor de actuele agenda en nieuwe activiteiten ook altijd de maandelijkse uitgave *Kerk in Zoetermeer*. Zie ook www.kerkinzoetermeer.nl/agenda

Agenda

AUGUSTUS

29 Start wekelijkse Lunchpauzeconcerten	p. 24	🎵
31 Start Oase-momentje	p. 28	✂️

SEPTEMBER

1 Leven in aandacht	p. 14	★
3 Start Ochtendgebed	p. 14	★
4 Meditatie	p. 14	★
5 Start Rondom de bron	p. 14	★
6 Innerlijke pelgrimage	p. 15	★
6 Start De Bovenkamer	p. 15	★
7 Start Inloophuis Rokkeveen	p. 28	✂️
11 Start Ouderensoos De Oase	p. 28	✂️
13 Lezen met het hart	p. 15	★
15 Het Lied van de hemel en de aarde	p. 25	🎵
15 Kliederkerk	p. 20	🎯
17 Grote denkers van de twintigste eeuw	p. 6	👉
17 Start Ouderensoos 60+ Rokkeveen	p. 29	✂️
19 Contextueel bijbellezen	p. 11	👉
20 Kunst en geloof: De vroege christenen	p. 6	👉
20 Een goed gesprek in De Oase	p. 11	👉
21 Plantaardig koken in De Pelgrim	p. 27	✂️
24 De krant op tafel	p. 11	👉
24 Leerhuis Oude Kerk: Over de erfzonde	p. 6	👉
26 Symbolisch bloemschikken	p. 27	✂️
26 Bijbellezen - Close reading	p. 11	👉
26 Start Bijbelleeskring Oude Kerk	p. 12	👉
27 De weg van Maria	p. 15	★
27 Start Kring Jonge Gemeenteleden	p. 13	👉
28 Oase-momentje	p. 28	✂️
28 Maaltijd Inloophuis Rokkeveen	p. 28	✂️
29 Orgelconcert Oude Kerk	p. 24	🎵

OKTOBER

1 De theologie van Huub Oosterhuis	p. 7	👉
2 Stiltewandeling in de Balij	p. 21	👉
2 Meditatie	p. 14	★
3 Start Op de koffie met de Bijbel Dorp	p. 12	👉
3 Sint Willibrord in Nederland	p. 7	👉
3 Regenboogconcert	p. 25	🎵
4 De kleuren van de liefde	p. 16	★
4 Levenskruispunt: Over euthanasie	p. 18	✂️
4 Zegen-de-dierendag	p. 29	✂️
5 Trump, God en de waarheid	p. 7	👉
6 Leven in aandacht	p. 14	★
9 Innerlijke pelgrimage	p. 15	★
10 Start Op de koffie met de Bijbel DriePalen	p. 12	👉
10 Bijbellezen - Close reading	p. 11	👉
10 Start Kring verdieping van je geloof	p. 13	👉
11 Levenskruispunt: Over orgaandonatie	p. 18	✂️
11 Lezen met het hart	p. 15	★
11 De weg van Maria	p. 15	★
11 De kleuren van de liefde	p. 16	★
12 Start YouCat	p. 20	🎯
13 Kliederkerk	p. 20	🎯
14 Choral Evensong Oude Kerk	p. 24	🎵
15 Grote denkers van de twintigste eeuw	p. 6	👉
17 Contextueel bijbellezen	p. 11	👉
17 Leer ons bidden	p. 16	★
17 Over grootouders, kinderen en kleinkinderen	p. 7	👉
18 De kleuren van de liefde	p. 16	★
24 Het werk van de PCI	p. 7	👉
25 De weg van Maria	p. 15	★
25 De kleuren van de liefde	p. 16	★
26 Oase-momentje	p. 28	✂️
28 Herdenken bij de Watertoren	p. 19	✂️

29 Leerhuis Oude Kerk: Wat geloven wij eigenlijk?	p. 8	👉
29 Krant op tafel	p. 11	👉
30 Start Bijbelgeloofsgesprekken Nicolaas	p. 12	👉
30 Kleur bekennen	p. 12	👉
31 Rowan Williams: <i>God met ons</i>	p. 8	👉
31 Leer ons bidden	p. 16	★

NOVEMBER

1 De kleuren van de liefde	p. 16	★
3 Leven in aandacht	p. 14	★
5 <i>De aarde bracht voort</i>	p. 13	👉
5 Altijd vergeven? <i>Troubled Water</i>	p. 25	🎵
6 Stiltewandeling in de Balij	p. 21	👉
6 Meditatie	p. 14	★
8 Kunst en geloof: Iconen	p. 6	👉
8 Bijbellezen - Close reading	p. 11	👉
8 Lezen met het hart	p. 15	★
8 Omgaan met verlies	p. 19	✂️
8 De kleuren van de liefde	p. 16	★
9 Plantaardig koken in De Pelgrim	p. 27	✂️
11 Lunchbios: <i>Agent of Grace</i>	p. 26	🎵
14 Rowan Williams: <i>God met ons</i>	p. 8	👉
14 Contextueel bijbellezen	p. 11	👉
14 Hoe word ik als christen groen- of blauwgelovig?	p. 30	✂️
14 Kleur bekennen	p. 12	👉
15 Innerlijke pelgrimage	p. 15	★
15 De kleuren van de liefde	p. 16	★
16 Sirkelslag Kids	p. 20	🎯
17 Het Lied van de hemel en de aarde	p. 25	🎵
17 Orgelconcert Oude Kerk	p. 25	🎵
19 Grote denkers van de twintigste eeuw	p. 6	👉
20 Meditatie	p. 14	★
21 Symbolisch bloemschikken	p. 27	✂️
21 Stef Bos: 'Die alles verbindt'	p. 16	👉
22 Dan Brown: <i>Oorsprong</i>	p. 8	👉
22 Omgaan met verlies	p. 19	✂️
22 Santiago de Compostella	p. 21	👉
26 Leerhuis Oude Kerk: Over Godsbeelden	p. 8	👉
26 Krant op tafel	p. 11	👉
28 Regenboogconcert	p. 25	🎵
28 Rondom de vlam	p. 16	👉
29 Rowan Williams: <i>God met ons</i>	p. 8	👉
30 Oase-momentje	p. 28	✂️

DECEMBER

1 Leven in aandacht	p. 14	★
3 De theologie van Huub Oosterhuis	p. 7	👉
4 Meditatie	p. 14	★
5 Rondom de vlam	p. 16	👉
6 Bijbellezen - Close reading	p. 11	👉
6 Omgaan met verlies	p. 19	✂️
9 Advent Festival of Lessons and Carols	p. 24	🎵
12 Rondom de vlam	p. 16	👉
12 Innerlijke pelgrimage	p. 15	★
13 Contextueel bijbellezen	p. 11	👉
13 Lezen met het hart	p. 15	★
15 Kliederkerk	p. 20	🎯
17 Grote denkers van de twintigste eeuw	p. 6	👉
18 Meditatie	p. 14	★
19 Rondom de vlam	p. 16	👉
21 Het Lied van de hemel en de aarde	p. 25	🎵
24 Meditatie op kerstavond	p. 17	👉
24 Kerststal: Nacht van het Licht	p. 20	🎯

JANUARI

5	Leven in aandacht	p. 14	★
7	Theologie van Huub Oosterhuis	p. 7	👉
9	Stiltewandeling in de Balij	p. 21	👉
10	Lezen met het hart	p. 15	★
10	Mystiek van drie vrouwen: Hadewijch	p. 9	👉
13	Lunchbios: <i>Gandhi</i>	p. 26	🎵
14	<i>De aarde bracht voort</i>	p. 13	👉
15	Meditatie	p. 14	★
16	Innerlijke pelgrimage	p. 15	★
17	Start Alpha-cursus	p. 30	✂
21	Grote denkers van de twintigste eeuw	p. 6	👉
23	Contextueel bijbellezen	p. 11	👉
25	Oase-momentje	p. 28	✂
28	Krant op tafel	p. 11	👉
28	Leerhuis Oude Kerk: Augustinus	p. 9	👉
29	Kleur bekennen	p. 12	👉
30	Bijbellezen - Close reading	p. 11	👉
31	Mystiek van drie vrouwen: Clara	p. 9	👉

FEBRUARI

1	Sirkelslag Young	p. 20	🎯
2	Leven in aandacht	p. 14	★
3	Choral Evensong Oude Kerk	p. 24	🎵
4	<i>De aarde bracht voort</i>	p. 13	👉
5	Symbolen in de christelijke traditie	p. 17	👉
5	Meditatie	p. 14	★
6	De liturgie van de Syrisch-Orthodoxe Kerk	p. 21	👉
7	Innerlijke pelgrimage	p. 15	★
9	Kliederkerk	p. 20	🎯
9	Schilderend mediteren	p. 27	✂
13	Stiltewandeling in de Balij	p. 21	👉
13	Kleur bekennen	p. 12	👉
14	Lezen met het hart	p. 15	★
15	Onze ecologische voetafdruk	p. 9	👉
16	Bezoek Syrisch-Orthodox klooster	p. 21	👉
16	Het Lied van de hemel en de aarde	p. 25	🎵
18	Grote denkers van de twintigste eeuw	p. 6	👉
19	Symbolen in de christelijke traditie	p. 17	👉
19	Meditatie	p. 14	★
20	Symbolisch bloemschikken	p. 27	✂
20	Bijbellezen - Close reading	p. 11	👉
21	Mystiek van drie vrouwen: Simone Weil	p. 9	👉
22	Oase-momentje	p. 28	✂
25	Leerhuis Oude Kerk: Het gebed	p. 9	👉
25	Krant op tafel	p. 11	👉
27	Museumbezoek: Goden van Egypte	p. 22	👉

MAART

2	Vegan Church Ontmoetingsdag	p. 30	✂
2	Leven in aandacht	p. 14	★
4	De theologie van Huub Oosterhuis	p. 7	👉
5	Meditatie	p. 14	★
5	Symbolen in de christelijke traditie	p. 17	👉
5	Innerlijke pelgrimage	p. 15	★
6	Rondom de vlam	p. 16	👉
7	Yuval Noah Hariri: <i>Homo Deus</i>	p. 9	👉
8	Vertelvoorstelling: Zit er nog rek in?	p. 26	🎵
9	Plantaardig koken in De Pelgrim	p. 27	✂
13	Rondom de vlam	p. 16	👉
13	Regenboogconcert	p. 25	🎵
14	Stiltewandeling in de Balij	p. 21	👉
14	Lezen met het hart	p. 15	★
15	Gespreksavond over Witte Donderdag	p. 10	👉
18	Grote denkers van de twintigste eeuw	p. 6	👉
19	Meditatie	p. 14	★
19	De spiritualiteit van Leonard Cohen	p. 17	👉
19	Symbolen in de christelijke traditie	p. 17	👉
20	Bijbellezen - Close reading	p. 11	👉
20	Rondom de vlam	p. 16	👉
25	Krant op tafel	p. 11	👉
25	Leerhuis Oude Kerk: Moderne Devotie	p. 10	👉
25	Kunst en geloof: De Middeleeuwen	p. 6	👉

27	Rondom de vlam	p. 16	👉
27	Regenboogconcert	p. 25	🎵
28	Contextueel bijbellezen	p. 11	👉
29	Oase-momentje	p. 28	✂

APRIL

2	Meditatie	p. 14	★
3	Rondom de vlam	p. 16	👉
6	Leven in aandacht	p. 14	★
7	Lunchbios: <i>Mary Magdalene</i>	p. 26	🎵
8	Grote denkers van de twintigste eeuw	p. 6	👉
10	Symbolisch bloemschikken	p. 27	✂
10	Rondom de vlam	p. 16	👉
10	Hoe word ik als christen groen- of blauwgelovig?	p. 30	✂
10	Stiltewandeling in de Balij	p. 21	👉
11	Lezen met het hart	p. 15	★
11	Innerlijke pelgrimage	p. 15	★
12	Pasen, een Egyptische mythe?	p. 17	👉
13	Het Lied van de hemel en de aarde	p. 25	🎵
13	Kliederkerk	p. 20	🎯
14	Cantatedienst Oude Kerk	p. 24	🎵
17	Rondom de vlam	p. 16	👉
17	Regenboogconcert	p. 25	🎵
24	Gelijkheid/ongelijkheid	p. 10	👉
25	Contextueel bijbellezen	p. 11	👉
29	Krant op tafel	p. 11	👉
30	Bijbellezen - Close reading	p. 11	👉

MEI

4	Leven in aandacht	p. 14	★
6	De theologie van Huub Oosterhuis	p. 7	👉
7	Meditatie	p. 14	★
8	Verbinding met en tussen mensen	p. 10	👉
9	Lezen met het hart	p. 15	★
16	Leven met de Psalmen	p. 10	👉
20	Grote denkers van de twintigste eeuw	p. 6	👉
22	Regenboogconcert	p. 25	🎵
23	Bijbellezen - Close reading	p. 11	👉
27	Krant op tafel	p. 11	👉
28	Vorbereidingsavond kloosterweekend	p. 22	👉
29	Leven met de Psalmen	p. 10	👉
30	Dauwtrappen: Vroege vogels op de fiets	p. 22	👉
30/5-2/6	Pelgrimage naar Koningsoord	p. 22	👉
31	Oase-momentje	p. 28	✂

JUNI

1	Leven in aandacht	p. 14	★
5	Stiltewandeling in de Balij	p. 21	👉
6	Contextueel bijbellezen	p. 11	👉
6	Bijbellezen - Close reading	p. 11	👉
8	Kliederkerk	p. 20	🎯
12	Regenboogconcert	p. 25	🎵
13	Leven met de Psalmen	p. 10	👉
13	Lezen met het hart	p. 15	★
14-16	Kloosterweekend Koningshoeven	p. 22	👉
15	Plantaardig koken in De Pelgrim	p. 27	✂
17	Grote denkers van de twintigste eeuw	p. 6	👉
22	Het Lied van de hemel en de aarde	p. 25	🎵
28	Oase-momentje	p. 28	✂

JULI

6	Kliederkerk	p. 20	🎯
21-28	Taizé-jongerenreis	p. 23	👉
24	Balijwandeling	p. 23	👉
31	Balijwandeling	p. 23	👉

AUGUSTUS

7	Balijwandeling	p. 23	👉
14	Balijwandeling	p. 23	👉

OKTOBER

17-27	Iona-reis	p. 23	👉
-------	-----------	-------	---



Cursussen en lezingen

Grote denkers van de twintigste eeuw

Filosofie is tegenwoordig ontzettend populair. In elke boekhandel vind je een tafel met filosofische boeken. Maar wie waren de grote filosofen?

Deze cursus biedt een kennismaking met de grote denkers van de twintigste eeuw. De deelnemers ontvangen een syllabus met te lezen teksten. De syllabus bevat naast losse artikelen een groot deel van *De existentialisten* van Sarah Bakewell (Ten Have 2016). Haar boek plaatst de filosofen in de tijd waarin ze leefden: het Interbellum, de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog en de bevolgen jaren zestig. Het biedt naast een filosofiegeschiedenis dus ook een tijdsbeeld van de twintigste eeuw. De cursus wordt gegeven door ds. Karl van Klaveren, vertaler filosofie voor uitgeverij Ten Have en predikant van de Adventskerk. Er is een middag- en een avondgroep. Voor meer informatie over de inhoud van de bijeenkomsten, zie de websites

WWW.VCGZ.NL en WWW.PGZOETERMEER.NL/GAANDEWEG

Plaats: Adventskerk

Data: 17 sept: Schopenhauer en Nietzsche
15 okt: Levensfilosofie
19 nov: Van positivisme tot Popper
17 dec: Fenomenologie en existentialisme
21 jan: Heidegger en zijn kring
18 feb: Sartre en Camus
18 mrt: 'Kehre' van Heidegger en Levinas
8 april: Van Buber tot Derrida
20 mei: De Beauvoir en Merleau-Ponty
17 juni: Weil

Tijd: middagkring 15.00 uur, avondkring 20.00 uur

Kosten: € 5 per keer voor niet-leden, gratis voor leden en donateurs

Info en opgave: ds. Karl van Klaveren **T** 06-11041992

E KHVANKLAVEREN@GMAIL.COM

Na opgave ontvangt u per e-mail de syllabus met teksten die vooraf worden gelezen.



Kunst en geloof



Kunst en geloof waren door de eeuwen heen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kunst was een manier om je geloof tot uitdrukking te brengen. In een drietal avonden neemt kunsthistoricus Frank Swagemakers ons mee langs drie stadia in de christelijke geschiedenis en (her)ontdekken we weer de samenhang tussen kunst en geloof.



Plaats: De Kapelaan

Data: 20 sept: De kunst van vroege christenen
8 nov: De wonderde wereld van de iconen
25 mrt: Middeleeuwse kunst en haar betekenis

Tijd: 20.00-21.30 uur

Opgave: **E** GELOOFSCENTRUM@HNPZ.NL

Leerhuis Oude Kerk: Over de erfzonde

In de kerk bestaat de leer van de erfzonde. Het zondigen plant zich voort van generatie op generatie, maar is het kwade zelf ook erfelijk en is dus de eerste generatie een vloek voor de volgende generatie(s)?

En geldt dit ook voor bijvoorbeeld armoede, ziekte, weinig kans op arbeid en opleiding? Wordt ook dit in volgende generaties voortgezet?

Bij een vloek is een mens in de ban van kwaad gesteld, onder de macht van de boze. Kunnen we nu nog onder invloed zijn van generatievloeken, of zijn wij hierin vrijgekocht door het offer van Jezus?

Zetten we de deur open voor de duivel als wij ons openstellen voor zaken die God niet goedkeurt? Geven wij de duivel daarmee niet te veel eer? Wij mogen toch al staan in de overwinning van Jezus?

En hoe is het met de zegen? Is die ook erfelijk overdraagbaar? Deze vragen dienen bijbels-theologisch onderzocht te worden. We maken de gang langs een aantal bepalende bijbelteksten.

Plaats: Wijkgebouw Dorpsstraat 57

Datum: 24 sept

Tijd: 20.00 uur

Info: ds. Kees Wesdorp **E** PREDIKANT@OUDEKERKGEMEENTE.NL



De theologie van Huub Oosterhuis

Huub Oosterhuis kennen we van zijn liederen, die de liturgie sterk hebben vernieuwd. Maar Oosterhuis is ook theoloog.

Hij ontwikkelde zich tot een kritisch bijbels denker, die werd beïnvloed door rabbijn Yehuda Ashenasy, de bijbelse theologie van de Amsterdamse School en de politieke exegese van Ton Veerkamp. Uit artikelen en preken van zijn hand is een bundel samengesteld die zijn theologie in beeld brengt: *Alles voor allen* (Utrecht 2016). Voor elke bijeenkomst lezen we thuis een gedeelte. Er is een middag- en een avondbijeenkomst. Voor meer info, zie de websites www.vcgz.nl en www.pgzoetermeer.nl/gaandeweg

Plaats: Adventskerk
Data: 1 okt, 3 dec, 7 jan, 4 mrt, 6 mei
Tijd: middagkring 15.00 uur, avondkring 20.00 uur
Kosten: € 5 voor niet-leden, gratis voor leden en donateurs
Info: ds. Karl van Klaveren T 06-11041992

Sint Willibrord in Nederland

De heilige Willibrord kwam eind zevende eeuw als missionaris naar Nederland. Hij had het diepe verlangen om, net als Jezus, rond te trekken en zo het Evangelie te verkondigen. Willibrord ging pragmatisch en doordacht te werk en zijn spiritualiteit opent vandaag de dag nog steeds vele nieuwe wegen. Wat kunnen we van hem leren als wij rondtrekken in deze moderne wereld? Hoe gaan we als christenen om met wat we daar tegenkomen? Hoe leggen we verbinding met mensen die het christendom niet met ons delen?

Plaats: Genesarethkerk
Datum: 3 okt
Tijd: 20.00-22.00 uur
Info: Frank Jansons T 06-33735112
E FRANKJANSONS@HOTMAIL.COM



In gesprek met grootouders over de relatie met hun kinderen en kleinkinderen

Als grootouder speel je vaak een grote rol in het leven van je kleinkinderen. Je past bijvoorbeeld regelmatig op, soms zelfs op vaste dagen in de week en je gaat bijvoorbeeld mee naar sporttrainingen, -wedstrijden en uitvoeringen. Dit betekent dat je ook op het gebied van opvoeding een rol speelt in het leven van je kleinkinderen. Zitten jij en je eigen kinderen op één lijn of houden jullie er verschillende ideeën op na? Hoe ga je hier mee om en hoe doen andere grootouders dat? Tijdens een bijeenkomst Opvoeden Samen Aanpakken gaan grootouders onder leiding van een gespreksleider met elkaar in gesprek over dit onderwerp. De bijeenkomst biedt de gelegenheid om ervaringen en ideeën te delen en uit te wisselen.

Plaats: Genesarethkerk
Datum: 17 okt
Tijd: 10.00-11.30 uur
Info: Wendy Moerman T 06-80055583
E WENDY@STICHTINGPIEZO.NL

Het werk van de PCI

De Parochiële Caritas Instelling biedt vanuit de Rooms-Katholieke Kerk hulp aan mensen in nood in Zoetermeer.

Deze avond zal uitgelegd worden hoe de PCI werkt, zullen (anonieme) voorbeelden worden besproken en zal gekeken worden naar de manier waarop in andere plaatsen in het land de PCI hulp biedt.



Plaats: De Kapelaan
Datum: 24 okt
Tijd: 20.00-21.30 uur
Begeleiding: bestuur PCI H. Nicolaas Zoetermeer
Aanmelden: E GELOOFSCENTRUM@HNPZ.NL



Trump, God en de waarheid

Donald Trump verwacht de wereld. Hij blijkt een onvoorspelbare president die vaak de botte bijl hanteert. Niettemin geloven miljoenen Amerikanen dat Trump zijn presidentschap dankt aan goddelijk ingrijpen. Hoe kan dat? En waarom blijven conservatieve christenen hem steunen? Robin de Wever schrijft voor *Trouw* en reisde in aanloop naar de presidentsverkiezingen door de VS en zag daar zaken die in de pers onderbelicht blijven, maar ook in Nederland in opkomst zijn. De vermenging van religie en nationalisme bijvoorbeeld, maar ook de steeds moeizamere omgang met de waarheid. Als politiek een stammenstrijd wordt en opposenten zich opsluiten in een eigen wereld met eigen feiten, kun je dan nog in debat? Is samenleven nog mogelijk? Na de lezing gaan we in gesprek over deze actuele zaken met elkaar en met godsdienstwetenschapper en religiejournalist Robin de Wever.

Plaats: Adventskerk
Datum: 5 okt
Tijd: 20.00 uur
Kosten: € 7,50 voor niet-leden, € 5 voor leden en donateurs, incl. consumpties
Info: ds. Karl van Klaveren T 06-11041992



Leerhuis Oude Kerk: Wat geloven wij?

Staat u met de mond vol tanden als u recht op de man/vrouw gevraagd wordt wat u gelooft? Vanaf het begin is erover nagedacht: hoe zeg ik dat in het kort? De apostelen en de Kerk hebben woorden aangereikt om te zeggen wat we geloven. In de geschiedenis van de Kerk zijn er belijdenissen gegroeid, waarvan de Apostolische Belijdenis de bekendste is. Wij hoeven het wiel niet uit te vinden; we spreken na. Belijden heet dat. We gaan de vroegste belijdenissen na, hoe ze ontstaan zijn en hoe ze gegroeid zijn, in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de Vroege Kerk. Missen we wat in die belijdenissen? Zouden wij het tegenwoordig ook zo zeggen?

Plaats: Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Datum: 29 okt
Tijd: 20.00 uur
Info: ds. Kees Wesdorp **E** PREDIKANT@OUDEKERKGEMEENTE.NL

Rowan Williams: *God met ons*

In drie avonden willen we ons verdiepen in het hart van ons christelijke geloof. We doen dit aan de hand van het boek van de bekende theoloog en aartsbisschop van Canterbury Rowan Williams, met de titel: *God met ons*. De betekenis van het kruis en de opstanding – toen en nu. De twee delen, over kruis en opstanding, worden door de vaardige pen van Williams tot een mooi geheel samengesmeed. Daarbij besteedt hij zorgvuldig aandacht aan zowel de context van toen als die van vandaag. Al met al laat dit boek op een nieuwe, creatieve manier zien, hoe God ons mensen bemint. Voorafgaande aan iedere avond willen we thuis alvast enkele hoofdstukken lezen.

Plaats: De Kapelaan
Data: 31 okt, 14 en 29 nov
Tijd: 20.00-21.45 uur
Begeleiding: pastor Kees van Vliet
Aanmelden: **E** GELOOFSCENTRUM@HNPZ.NL



Dan Brown: *Oorsprong*

Op deze avond gaat het om meer dan een boekbespreking. Wat betekent onze oorsprong voor de toekomst van de mens? Waar komen wij vandaan? En waar zijn wij naar toe op weg? En welke rol speelt religie daarin? De avond is minstens zo spannend als het boek. Het verdient daarom aanbeveling om vooraf het boek te hebben gelezen. Bijzonder is de verbinding die Brown legt tussen onze oorsprong en onze toekomst. Ons bestaan heeft een doel! Welk doel?

Plaats: De Regenboog
Datum: 22 nov
Tijd: 20.00 uur
Info: ds. Dick Sonneveld **T** 3604552
E DAJ.SONNEVELD@GMAIL.COM



Leerhuis Oude Kerk: Godsbeelden

In de Bijbel wordt nadrukkelijk verboden afbeeldingen van God te maken en met de afgodsbeelden en hun makers wordt bijtende spot gedreven. Toch ontkomen wij er niet aan ons een beeld van God te vormen. Om de gemeente, de leken, te onderwijzen, zijn er afbeeldingen gemaakt opdat zij er iets van begrijpen. Is dat geoorloofd? In de Bijbel is er een spanning tussen afbeelding en abstractie. Belangrijker dan afbeeldingen is hoe wij over God denken. Sommigen zijn opgevoed met het beeld van de strenge Rechter, het alziende Oog, of de zorgende Vader die ons voor ongelukken behoedt. Deze godsbeelden hebben hun gevaarlijke kanten. Wat is een gezond denken over God?

Plaats: Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Datum: 26 nov
Tijd: 20.00 uur
Info: ds. Kees Wesdorp
E PREDIKANT@OUDEKERKGEMEENTE.NL



Mystiek van drie vrouwen



Net zoals in de afgelopen vijf jaar behandelen we ook dit jaar weer drie mystici in een serie van drie avonden. Dit jaar zijn het Hadewijch, Clara en Simone Weil. Drie intrigerende vrouwen, allen met hun eigen verhaal. Alle drie schreven ze prachtige teksten. Teksten die in onze tijd nog steeds hun waarde hebben. Als we dieper achter de betekenis van hun woorden willen komen en als we de woorden onze ziel willen laten raken, dan kunnen deze avonden ons naar verre gewesten brengen. We zullen visioenen zien, oude, vreemde (Hadewijch) en zeer eigentijdse socialistische (Simone Weil). Hun woorden zullen ons doen omzien naar de Beminde, naar de Liefhebbende.

Plaats: De Regenboog
Data: 10 jan, 31 jan, 21 feb
Tijd: 20.00 uur
Inleiders: Hans van der Bilt, Beppie van der Plas en ds. Dick Sonneveld
Info: ds. Dick Sonneveld **T** 3604552
E DAJ.SONNEVELD@GMAIL.COM
Kosten: € 4 (eenmalig, incl. teksten)

Leerhuis Oude Kerk: Augustinus

In de afgelopen jaren zijn in het Leerhuis Oude Kerk preken van Augustinus besproken, zonder nader in te gaan op de persoon Augustinus: wie was hij? Deze keer een kennismaking met de persoon en wat hij gedaan heeft en wat hij betekend heeft.

Plaats: Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Datum: 28 jan
Tijd: 20.00 uur
Info: ds. Kees Wesdorp **E** PREDIKANT@OUDEKERKGEMEENTE.NL

Onze ecologische voetafdruk

Klimaat, duurzaamheid, de economie en het voedselvaagstuk. Weerman Reinier van den Berg is klimatoloog en brengt deze onderwerpen tot leven en met elkaar in verband.

Ook dit jaar organiseert de werkgroep 'Minder is meer' een avond waarop wij ons willen richten op ons eigen gedrag. Wat kunnen wij zelf doen voor een beter milieu? Na de lezing zal Reinier van den Berg een ecologische voetafdruk maken met de aanwezigen om te laten zien welke last wijzelf 'moeder Aarde' opleggen.

Reinier van den Berg studeerde milieukunde in Wageningen. Hij werd bekend als weerman. Begin 2018 nam hij afscheid van

Leerhuis Oude Kerk: Het gebed

Wat is bidden en waar mogen we om bidden? Jezus zegt dat alles wat wij vragen in zijn Naam, door de Vader aan ons zal gegeven worden. Wat verstaat de Heer onder 'alles wat'? Welke ruimte neemt het gebed in onze praktijk in? Monniken bijvoorbeeld bidden eerst en werken dan, terwijl van ons gezegd kan worden dat wij eerst werken en dan bidden. Hoe belangrijk is een gebedsritme? Zijn de gebeden in de eredienst voldoende, zijn de gebeden door de voorganger voldoende? Of past daarbij en rondom gebedskringen? Hoe kunnen de gebeden van de voorganger gevoed worden? En hoe te leven met niet verhoord worden?

Plaats: Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Datum: 25 feb
Tijd: 20.00 uur
Info: ds. Kees Wesdorp
E PREDIKANT@OUDEKERKGEMEENTE.NL

Yuval Noah Hariri: *Homo Deus*

God is dood, de mens beheerst de aarde. Maar wat gebeurt er als de mens zelf maakbaar wordt? Als we onszelf niet alleen steeds beter genezen, maar ook 'verbeteren'? Als *homo sapiens* verandert in *homo deus*, hoe zal onze toekomst er dan uitzien? Hariri beschrijft in een diepgaand wereldbeeld de geschiedenis van de toekomst. Wat betekent dat voor het geloof en voor God zelf? Nauwgezet zullen we Hariri's observaties volgen en van kritische kanttekeningen voorzien. Een intrigerende avond, waar we het (on)geloof van de komende eeuw in beeld zullen krijgen en zullen ontdekken hoe daarmee om te gaan.

Plaats: De Regenboog
Datum: 7 mrt
Tijd: 20.00 uur
Info: ds. Dick Sonneveld **T** 3604552
E DAJ.SONNEVELD@GMAIL.COM



Meteo Consult om zich geheel te kunnen richten op een nieuw project: Pyroil, een non-profitbedrijf waarmee hij het plasticprobleem te lijf wil gaan.

Plaats: Adventskerk
Datum: 15 feb
Tijd: 20.00 uur
Kosten: € 7,50 voor niet-leden,
€ 5 voor leden en donateurs, incl. consumpties
Info: Jenny Sulkers **T** 06-10838222





Gespreksavond over Witte Donderdag

Het bisdom Rotterdam heeft mooi en informatief materiaal samengesteld over het Triduum Sacrum, d.w.z. de drie dagen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paasnacht. We willen met elkaar precies twee weken voor Witte Donderdag samenkomen voor bezinning.

Van de drie Heilige Dagen willen we ons met name verdiepen in Witte Donderdag. Hoe is de liturgie van deze dag opgebouwd? Welke lezingen worden dan gelezen? Hoe verliep de ontwikkeling van het Laatste Avondmaal van Jezus naar de Eucharistie in onze tijd? We kijken tevens kort naar de twee andere dagen.

Plaats: De Kapelaan
Datum: 15 mrt
Tijd: 20.00 uur
Begeleiding: pastor Kees van Vliet
Aanmelden: E GELOOFSCENTRUM@HNPZ.NL

Verbinding met mensen en tussen mensen

Iedereen kan meedoen in de maatschappij! Dit uitgangspunt van de PiezoMethodiek vertaalt



zich in het ontdekken en inzetten van talenten van mensen. Laat je inspireren door deze methodiek. De methodiek legt verbinding tussen mensen, organisaties en de samenleving als geheel. In deze workshop zal een medewerker van stichting Piëzo vertellen hoe de methodiek in Zoetermeer wordt toegepast en hoe wij ook zelf mensen in onze omgeving aan ons en aan elkaar kunnen verbinden.

Plaats: Genesarethkerk
Datum: 8 mei
Tijd: 20.00-21.30 uur
Info: Wendy Moerman T 06-80055583
E WENDY@STICHTINGPIEZO.NL



Leerhuis Oude Kerk: Moderne Devotie



Mogelijk hebt u van het boek *De navolging van Christus* gehoord van Thomas à Kempis. Hij was een vertegenwoordiger van de Moderne Devotie, een beweging in Nederland lang vóór de Reformatie, die enerzijds het geloof praktische uitwerking in het dagelijkse leven wilde geven en anderzijds een verdieping van levend geloof wilde bewerkstelligen. De beweging aan het eind van de veertiende eeuw in Nederland rond Deventer en Zwolle ging twee kanten op: het klooster in, waarvan Windesheim het bekendste is geworden, en de wereld in als 'broeders en zusters des gemenen levens', die in de stad hun kracht toonden in zielszorg. De bekendste hoofdpersonen van de Moderne Devotie zijn Geert Grote en Thomas van Kempen. Hun invloed werkt nog na tot op de dag van vandaag.

Plaats: Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Datum: 25 mrt
Tijd: 20.00 uur
Info: ds. Kees Wesdorp E PREDIKANT@OUDEKERKGEMEENTE.NL

Leven met de Psalmen

In het kader van onze bijbelgesprekken willen we ons dit seizoen verdiepen in het Boek der Psalmen. Sommige psalmen zijn meer dan 25 eeuwen oud. Dietrich Bonhoeffer noemde de psalmen 'het gebedsboek van Jezus'. Dat alles maakt nieuwsgierig: hoe zijn de 150 psalmen ontstaan? Wat betekenden de psalmen voor de eerste christenen en welke plaats kunnen zij innemen in het leven van moderne christenen? Hoe om te gaan met moeilijke passages? Hoe te gebruiken in de liturgie? Tijdens drie avonden willen we ons hierin onder leiding van pastor dr. Kees van Vliet verdiepen.



Plaats: De Kapelaan
Data: 16 en 29 mei, 13 juni
Tijd: 20.00-21.45 uur
Begeleiding: pastor Kees van Vliet
Aanmelden: E GELOOFSCENTRUM@HNPZ.NL



Gelijkheid – Ongelijkheid

Gelijkheid, bijvoorbeeld in symmetrie van gevels van gebouwen, wordt vaak mooi gevonden. We stellen gelijkheid op één lijn met schoonheid. Toch komt ongelijkheid overal voor, tot bij mensen aan toe.

Ongelijkheid is echter niet hetzelfde als ongelijkwaardigheid. Je ziet in de natuur dat zelfs de nietigste organismen een rol spelen in het sluiten van kringlopen en zo onze planeet in stand houden. Betekent dat niet dat ook de geringste mensen belangrijk zijn? Wat betekent dan de groeiende kloof in ongelijkheid in inkomen,

in gezondheid, in kansen op de arbeidsmarkt, in waardering voor mensen? Hoe lang kan een dergelijk verschil volgehouden worden? Kunnen, moeten wij als gelovigen daar iets aan doen? Wordt het niet hoog tijd daarover na te denken?

Plaats: Genesarethkerk
Datum: 24 april
Tijd: 20.00-22.00 uur
Info: Hans Bonnet T 3213493 E BONNET-SMITS@PLANET.NL





Bijbelstudie en gespreksgroepen

In veel wijkgemeenten worden gespreksgroepen en bijbelstudies georganiseerd. Wilt u meer hierover weten, neem dan contact op met de wijkpredikant. Zie ook de maandelijkse krant *Kerk in Zoetermeer*. Een aantal hiervan hebben wij voor u uitgelicht.

Contextueel bijbellezen

Contextueel bijbellezen is een manier van bijbellezen die niet begint bij de Bijbel maar bij jezelf. Wat houd je bezig, waar maak je je druk om? Maar ook: wat speelt er in de samenleving en hebben wij als gelovigen daar een rol in? Kan de Bijbel ons helpen een richting te vinden, om antwoorden te vinden? Anders gezegd: de verhalen uit de Bijbel leggen we naast de verhalen van mensen. Wie diepgaander over de betekenis van de bijbelverhalen in relatie tot de verhalen van ons mensen wil praten en vooral heel veel wil leren, is uitgenodigd voor deze cursus van een jaar.

Plaats: De Regenboog
Data: 19 sept, 17 okt, 14 nov, 13 dec, 23 jan, 28 mrt, 25 apr, 6 juni
Tijd: 20.00 uur
Info: ds. Dick Sonneveld T 3604552
E DAJ.SONNEVELD@GMAIL.COM



De krant op tafel

In deze kring wordt elke deelnemer gevraagd een stukje uit een krant of tijdschrift mee te nemen voor een gesprek over de actualiteit. Vóór de pauze inventariseren we de oogst. Na koffie en thee gaan we hierover met elkaar in gesprek. De praktijk leert dat we geanimeerd het belangrijkste nieuws bespreken. Overigens mag u ook iets meenemen uit uw persoonlijk leven: een geboortekaartje, een foto en dergelijke. We beginnen elke bijeenkomst met een kort item van NOS op 3 of uit Zondag met Lubach.

Data: 24 sept, 29 okt, 26 nov, 28 jan, 25 feb, 25 mrt, 29 april en 27 mei
Plaats: Adventskerk
Tijd: 15.00 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage voor thee of koffie
Info: ds. Karl van Klaveren T 06-11041992

Een goed gesprek in De Oase

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is: 'Een goed gesprek'. Daar sluiten we in De Oase graag bij aan. Daarom nodigen we u van harte uit voor deze startbijeenkomst van de bijbelgespreksgroepen. Op deze avond wordt per groep gekeken naar een passend onderwerp en een goed moment om bij elkaar te komen. Er kunnen meerdere groepen met verschillende methoden of onderwerpen starten. Meer informatie leest u in *Kerk in Zoetermeer* of de zondagse nieuwsbrieven. In de startbijeenkomst bespreken we met elkaar de thema's en delen de groepen in. Per groep worden afzonderlijke afspraken gemaakt over de frequentie, tijd en plaats van bijeenkomen.

Plaats: De Oase
Datum: Startbijeenkomst 20 sept
Tijd: 20.00 uur
Info: ds. Carina Kapteyn T 3478533
E DSMCKAPTEYN@GMAIL.COM



Bijbellezen – Close reading

Wat staat er echt in de Bijbel? Wat is de diepere betekenis van de vele verhalen? Wat is poëzie en wat is de schrijftaal, wat bedoelt het Hebreeuws of het Grieks te zeggen? Wat is de *Sitz im Leben*? We gaan de Bijbel lezen op een manier die *close reading* wordt genoemd. Wie graag eens diepgaander over de betekenis van de Bijbel en de bijbelverhalen wil praten en vooral veel wil leren, is uitgenodigd voor deze cursus van een jaar. Alle avonden beginnen met een zogenaamde Lectio Divina.

Plaats: De Regenboog
Data: 26 sept, 10 okt, 8 nov, 6 dec, 30 jan, 20 feb, 20 mrt, 30 april, 23 mei, 6 juni
Tijd: 20.00 uur
Info: ds. Dick Sonneveld T 3604552
E DAJ.SONNEVELD@GMAIL.COM
Kosten: € 2



Bijbelgeloofsgesprekken

Als je samen met anderen een bijbelverhaal leest en erover in gesprek gaat, dan klinkt je eigen leven en dat van de ander hierin mee.

Er zijn verschillende groepen op verschillende data, 's morgens en 's avonds.



- Plaats:** De Kapelaan
- Data:** Start 24 okt, zie verder website
- Tijd:** 10.00-11.30 uur en 20.00-21.30 uur
- Begeleiding:** pastor Ella Feijen
- Aanmelden en info:** [E GELOOFSCENTRUM@HNPZ.NL](mailto:EGELOOFSCENTRUM@HNPZ.NL)

Kleur bekennen

Ik geloof, jij gelooft ... wat eigenlijk? Er zijn meer dan dertig verschillende kerken in Zoetermeer: van orthodox tot vrijzinnig, van hoog kerkelijk tot hartstochtelijk, van oer-Nederlands tot migrantenkerken van all-over-the-world. Allemaal christelijke kerken, en toch verschillend.

Waarom eigenlijk? Soms kunnen we het benoemen, soms gissen we er naar; soms zijn we bevooroordeeld. We willen met elkaar in gesprek gaan over wat we delen en waarin we verschillen en waarom. Vier verdiepende geloofsgesprekken met christenen uit de verschillende Zoetermeerse kerken. Geen debat maar een dialoog.

De gesprekken staan open voor gelovigen uit alle kerken en bedieningen. Aan het eind van de serie maken we de balans op: kunnen we de kleuren van het kerkelijk palet voor elkaar en voor anderen laten sprankelen? De gesprekken zijn een initiatief van het Beraad van Kerken. De bijeenkomsten worden voorafgegaan door een gezamenlijke maaltijd.

- Datum:** 30 okt Geloven op gezag? Geloofsgesprek over de bronnen van ons geloven
- Plaats:** Lichtzijde, Broekwegzijde 196, Zoetermeer
- Datum:** 14 nov Kerk en Geest. Over het werk van de Geest en de plaats van de kerk
- Plaats:** De Wijngaard
- Datum:** 29 jan Dat koninkrijk van U. Over missie en verwachting
- Plaats:** Kerkgebouw Mormonen, Zegwaartseweg 47, Zoetermeer
- Datum:** 13 feb Christenen en Christus. Wie is Christus voor ons?
- Plaats:** Oosterkerk

Tijd: Symposium 19.30 uur, maaltijd 18.30 uur (inloop vanaf 18.00 uur)

Info en opgave voor de maaltijd:
Flip Bakker T 06-24689649



Op de koffie met de Bijbel

Ook dit jaar zijn er maandelijkse bijbelkringen op woensdagochtend. Aan de hand van gespreksvragen praten we over het geloof en proberen dat toe te passen op ons dagelijks leven. Er zijn twee kringen, Dorp en Driemanspolder-Palenstein, kortweg DriePalen. De kringen staan open voor alle belangstellenden. Het komende seizoen gaan we verder met de brief van Paulus aan de Romeinen, vanaf hoofdstuk 7. Van deze bijbelbrief zeggen we: als je de Romeinenbrief een beetje begrijpt, begrijpt je de hele Bijbel. Mocht u er het vorige seizoen niet bij geweest zijn, dat is helemaal geen probleem. Iedere bespreking staat op zich en we beleven mooie momenten.

- Plaats:** Wijkgebouw Dorpsstraat 57
- Data:** Dorp: 3 okt, 7 nov, 5 dec, 9 jan, 6 feb, 6 mrt, 3 april
DriePalen: 10 okt, 14 nov, 19 dec, 16 jan, 13 feb, 13 mrt, 10 april
- Tijd:** 10.00 uur
- Inleider:** ds. Kees Wesdorp
[E PREDIKANT@OUDEKERKGEMEENTE.NL](mailto:EPREDIKANT@OUDEKERKGEMEENTE.NL)

Bijbelleeskring

We zetten het project voort om de Bijbel helemaal te lezen en gaan verder vanaf de boeken Samuël. Iedere dag lezen we thuis voor onszelf minstens een hoofdstuk. Eens in de week komen de deelnemers gedurende drie kwartier bijeen. De inleider geeft informatie over de gelezen passage, over het bijbelboek, de context en de tijd waarin de tekst geschreven werd en beantwoordt vragen. Het is goed om thuis vragen te noteren, die tijdens het lezen opkomen. Deze kring is open voor iedereen, jonger en ouder, ervaren gelovig of helemaal geen ervaring of kennis, kerkelijk of niet. Graag maken we gebruik van verschillende bijbelvertalingen.

- Plaats:** Wijkgebouw Dorpsstraat 57
- Data:** 26 sept, daarna wekelijks
- Tijd:** 19.15-20.00 uur
- Inleider:** ds. Kees Wesdorp
[E PREDIKANT@OUDEKERKGEMEENTE.NL](mailto:EPREDIKANT@OUDEKERKGEMEENTE.NL)



Kring Jonge Gemeenteleden

Eens in de zoveel weken komt de Kring Jonge Gemeenteleden bijeen, wisselend bij een van de leden thuis. We delen met elkaar geloof in de praktijk aan de hand van een passage uit de Bijbel. Mocht je een bekende weten, die wel belangstelling zou hebben of die op zoek is naar contact met een verdieping, heet die alvast hartelijk welkom en neem die mee. Hoe meer zielen ...!

Plaats: bij de leden beurtelings thuis, afspraken via de app

Data: 27 sept, 18 okt, 8 nov, 29 nov, 20 dec, 17 jan, 7 feb, 7 mrt, 28 mrt, 25 april

Tijd: 20.30 uur

Info: ds. Kees Wesdorp

E PREDIKANT@OUDEKERKGEMEENTE.NL

Verdieping van je geloof

Op deze kring behandelen we een aantal kernen van het geloof. De bedoeling is dat je ontdekt dat we een God hebben, die met grote letters JA tegen jou heeft gezegd. Misschien kom je gaandeweg tot een verlangen om God van jouw kant met 'ja' te antwoorden. Dat zou kunnen uitmonden in een belijdenisdienst. Je wordt er niet toe verplicht, maar als je ernaar toe groeit, is het een mooie stap om te zetten. Denk je erover, neem gerust contact op. De data van samenkomst zijn op dezelfde avonden van de catechisatie.

Plaats: Wijkgebouw Dorpsstraat 57

Data: 10, 17, 31 okt, 7, 14, 21, 28 nov, 6, 13, 20 feb, 6, 13, 20, 27 mrt

Tijd: 20.45 uur

Inleider: ds. Kees Wesdorp **E** PREDIKANT@OUDEKERKGEMEENTE.NL



En de aarde bracht voort – vier gesprekken over christelijk geloof en evolutie

Wat betekent de evolutie-theorie voor het christelijk geloof? In vier gesprekken volgen we de zoektocht van Gijsbert van den Brink in zijn boek *En de aarde bracht voort*. Wat zijn de mogelijke gevolgen van acceptatie van de evolutietheorie voor vragen als: Hoe lezen we de Bijbel? Hoe zit

het met lijden en dood, met Adam en Eva, met de zondeval? En hoe is de mens dan beeld van God? Sluiten toevallige mutaties de voorzienigheid van God niet uit? En zijn moraal en religie dan ook producten van evolutie? De gesprekken zullen worden geleid door Leo Kuiper. Deze serie gesprekken wordt georganiseerd vanuit het Beraad

van Kerken in Zoetermeer. Voor meer informatie over de inhoud van de avonden zie WWW.PGZOETERMEER.NL/GAANDEWEG

Plaats: Het Kompas

Data: 5 nov, 14 jan, 4 feb, PM

Tijd: 20.00 uur

Info: Flip Bakker **T** 06-24689649

Dialoggroep Bijbel en Koran

In het afgelopen seizoen hebben we vanuit de Adventskerk kennisgemaakt met een aantal mensen van de Oranjesmoskee, een ontmoeting waarbij in alle openheid werd gesproken over geloof, leven en samenleven. Dit seizoen willen we dat gesprek voortzetten, want in dit tijdsgewricht is samen in gesprek gaan van groot maatschappelijk belang. We willen een dialoggroep beginnen, waarin christenen en moslims samen de Bijbel en de Koran lezen. Tora, Evangelie en Koran delen veel verhalen over bijbelse figuren, die veel met elkaar gemeen hebben maar toch soms net even anders zijn. Het lijkt ons boeiend om dat met elkaar te ontdekken. Wie belangstelling heeft, kan zich opgeven bij ds. Karl van Klaveren.



Tijd en plaats: nader te bepalen

Data: de data worden vastgesteld met belangstellenden

Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie en thee

Info en opgave: ds. Karl van Klaveren **T** 06-11041992

Thuisgesprekken: Onbehagen

Gesprekken in huiskamers kennen een ongedwongen sfeer. De Adventskerk wil deze huiskamergesprekken graag weer eens organiseren en daarbij nadrukkelijk iedereen welkom heten. We zouden het willen hebben over een wijdverbreid gevoel in onze tijd: onbehagen. Bas Heijne schreef er een bekroond essay over en maakte voor de VPRO een filmisch drieluik met deze titel. Van deze serie bekijken we in huiskamer-setting de eerste aflevering om er daarna met elkaar over te praten. Wie mee wil doen kan zich opgeven bij Marcia Boeijinga, die in overleg met de belangstellenden een datum van samenkomst afspreekt. Gespreksleider is ds. Karl van Klaveren.



Plaats: Julianalaan 5

Datum en tijd: nader af te spreken

Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie en thee

Info en opgave: Marcia Boeijinga **T** 06-29359675

E MARCIA.BOEIJINGA@GMAIL.COM



Mystiek en spiritualiteit

Leven in aandacht

Elke eerste zaterdag van de maand een uur meditatie voor beginners en gevorderden. Veel mensen denken dat meditatie een je terugtrekken uit de wereld is. Ten onrechte, want het is een levenswijze die je juist leert om te genieten en vredig aanwezig te zijn bij alles wat je doet. Boeddhistische meditatie en christelijke levensbeschouwing bieden steeds meer mensen een manier om vanuit betrokkenheid helder in de wereld te staan. Tijdens dit uur worden momenten van stilte afgewisseld met het zingen van enkele mantra's. Er is een ontspanningsoefening. Er is aandacht voor goed zitten vanuit bewuste concentratie op lichaam en ademhaling. De meditaties worden gegeven door Saskia Stolwijk (lichaamsgericht therapeut) en Toon Vessies (geestelijk verzorger).



Plaats: Adventskerk
Data: elke eerste zaterdag van de maand
Tijd: 9.30 uur, inloop vanaf 9.15 uur
Info: Toon Vessies en Saskia Stolwijk **T** 3310560
Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie en thee

Ochtendgebed

Voor het vierde jaar is er de mogelijkheid de morgen te beginnen met een ochtendgebed in De Pelgrim. Hans van der Bilt, Matthé Vermeulen, Sandra Hermanus, Dick Sonneveld en pionier Gerda Griffioen van De Pelgrim zullen in deze ochtendgebeden voorgaan: 25 minuten tijd voor God aan het begin van iedere dag. Als je het fijn vindt om met God je dag te beginnen ben je van harte uitgenodigd.

Plaats: Pelgrimskerk
Tijd: iedere werkdag van 7.30-8.00 uur, in de veertigdagentijd van 7.00-7.30 uur
Data: 3 sept – 21 dec, 7 jan – 28 juni
Info: ds. Dick Sonneveld **T** 3604552
E DAJ.SONNEVELD@GMAIL.COM
Hans van der Bilt **T** 3612022
E HLVDBILT@ZIGGO.NL



Meditatie



In deze tijd van stress, hoge werkdruk, snelheid en lawaai zoeken steeds meer mensen naar momenten van stilte en bezinning. Ze willen weer dichterbij de bron van hun bestaan komen en bij de Bron van het leven. Meditatie is een middel om tot die innerlijke rust en bezinning te komen. In deze bijeenkomsten leren we de meditatiehouding om zo tot verstillen en een houding van overgave te kunnen komen. Bijbelgedeelten, religieuze teksten, een object, muziek of afbeeldingen helpen daarbij.

Plaats: Pelgrimskerk
Data: 4 sept, 2 okt, 6 en 20 nov, 4 en 18 dec, 15 jan, 5 en 19 feb, 5 en 19 mrt, 2 april, 7 mei
Tijd: 13.30 uur
Info: Marga Schipper **T** 3613403 **E** MARGA_BOVEN@ZIGGO.NL en Joke den Hertog **T** 3315855
E F2HJFDENHERT@HETNET.NL
Kosten: € 2 per keer



Rondom de bron

Rondom de bron kan dorst worden geleest, komen mensen op adem, worden gesprekken gevoerd en nieuwtjes uitgewisseld. Ook in De Oase maken we hier tijd en ruimte voor vrij. Midden in de week bent u, ben jij welkom 'rondom de bron' van 19.00 tot uiterlijk 19.45 uur. We beginnen en eindigen met een kort liturgisch moment. In het middendeel is ruimte voor variatie: een gesprek over een thema, korte presentatie over een onderwerp dat ons raakt, of wat u maar wilt. Mocht u een avond willen verzorgen, dan kunt u dit aangeven bij ds. Carina Kapteyn.



Plaats: De Oase
Data: iedere 14 dagen, m.u.v. advents- en veertigdagentijd; start 5 sept
Tijd: 19.00-19.45 uur
Kosten: een vrijwillige bijdrage is welkom
Info: ds. Carina Kapteyn **T** 3478533
E DSMCKAPTEYN@GMAIL.COM



De Bovenkamer

Vind jij het belangrijk om samen met anderen te zoeken naar stilte en bezinning? Is voor jou het ochtendgebed te vroeg? Kom dan in De Bovenkamer!

Iedere donderdag is er een eenvoudige viering met stilte, een psalm, een bijbelgedeelte, meditatie, zang en gebed. De zijdeur van de kerk is vanaf 11.30 uur open voor een moment van bezinning vooraf. De viering begint om 12.00 uur en duurt ongeveer een half uur. Na afloop is er gelegenheid om nog even te blijven en iets te drinken.

Van harte welkom in De Bovenkamer!



Plaats: Pelgrimskerk

Data: iedere donderdag vanaf 6 sept

Tijd: 12.00-12.30 uur, kerk open vanaf 11.30 uur

Info: Joke Westerhof T 3169379

E TOMENJOKE.WESTERHOF@PLANET.NL

Lezen met het hart



We mediteren op de wijze van Lectio Divina, te vertalen met geestelijke lezing of lezen met het hart. De meditatie wordt begeleid door een predikant of pastor. De Lectio Divina geschiedt in stilte en in de vierslag Lezing, Overweging, Gebed en Beschouwing. Deze elementen lopen in elkaar over. Eerst wordt een bijbelgedeelte gelezen. Al luisterend staat u stil bij een woord of zins(gedeelte) dat u raakt of blijft haken. Vervolgens overweegt u wat deze woorden of zinnen bij u oproepen. Of hoe ze aan uw leven op dit moment raken. Dit werkt u in het gebed en de beschouwing verder uit. Na de meditatie is er de mogelijkheid om te delen wat voor u naar voren is gekomen. Zo ontstaat een veelkleurig geheel aan bevindingen. Vervolgens is er een tijd van voorbeden voor nood in de wereld, dichtbij en ver weg. Na de afsluiting is er tijd voor ontmoeting en nabespreking.

Plaats: Pelgrimskerk

Data: 13 sept, 11 okt, 8 nov, 13 dec, 10 jan, 14 feb, 14 mrt, 11 april, 9 mei, 13 juni

Tijd: 19.45 uur

Info: Piet Boudeling T 06-53642021 E INFO@BOUDELING.NL



Cursus Innerlijke pelgrimage

Pelgrimeren doe je met je hart of beter gezegd: met je ziel.

Daarvoor is eigenlijk geen inspanning nodig.

Uit onze levensreis, onze pelgrimage, wordt duidelijk wie we zijn en waar de zin ligt van ons bestaan. Op die tocht speelt God een belangrijk rol.

We gaan in acht bijeenkomsten op zoek naar de weg die we tot nu toe gegaan zijn in ons leven. Waar God aanwezig was en waar we hem nog niet ontdekt hebben. Wat nu nog hindert zou – God weet – de bouwsteen van ons leven kunnen worden. Deze cursus helpt om je leven te gaan zien door Gods ogen.

Vaak gebeuren er in deze cursus bijzondere dingen met mensen en gaan 'de ogen open' voor Gods weg met ons. In deze cursus ga je dan ook aan het werk door een dagboek te schrijven en dit gedurende een periode bij te houden. We komen eens in de maand bij elkaar.

Plaats: Pelgrimskerk

Data: 6 sept, 9 okt, 15 nov, 12 dec, 16 jan, 7 feb, 5 mrt, 11 apr

Tijd: 20.00 uur

Info: ds. Dick Sonneveld T 3604552

E DAJ.SONNEVELD@GMAIL.COM

Kosten: € 4 per avond (incl. koffie/thee)



De weg van Maria

Een serie van drie bezinningsavonden over de bijbelse Maria, en over wat zij te maken heeft met onze eigen geloofsweg. Daarnaast wordt aandacht besteed aan haar rol en plaats in de traditie en bespreken we de vier Maria-dogma's. Ook nieuwe visies en ontwikkelingen in de Mariologie zullen aan de orde komen.



Plaats: De Kapelaan

Data: 27 sept, 11 en 25 okt

Tijd: 20.00-21.30 uur

Begeleiding: pastoor Jaap van der Bie

Aanmelden: E GELOOFSCESTRUM@HNPZ.NL





De kleuren van de liefde

Zeven meditatieve middagvieringen, steeds over een werk van de joodse schilder Marc Chagall, en een tekst die daarbij aansluit. Met meditatie, zang en gebed. Koffie of thee na afloop.

Plaats: Pelgrimskerk

Data: 4, 11, 18 en 25 okt, 1, 8 en 15 nov

Tijd: 12.00-12.30 uur, kerk open vanaf 11.30 uur

Info: Joke Westerhof **T** 3169379

E TOMENJOKE.WESTERHOF@PLANET.NL

Joke den Hertog **T** 3315855

E F2HJFDENHERT@HETNET.NL



Leer ons bidden

Gebed is het persoonlijk contact van de mens met God. Gebed wordt wel gezien als de hartslag van het persoonlijk geloof en van het leven in de kerkelijke gemeente. Toch hebben velen moeite met gebed. Hoe bid je? Hoe hou je het gebed vol en waar doe je het voor? Hoe bid je samen? Over deze vragen gaan we met elkaar nadenken.

Er is alle ruimte voor eigen inbreng en het stellen van vragen, waarbij we ook de moeilijke vragen niet uit de weg gaan. Maar als je alleen wilt luisteren, is dat ook prima. We zullen ingaan op verschillende vormen van gebed, van voorbeden tot luisteren.

Plaats: Pelgrimskerk

Data: 17 en 31 okt

Tijd: 19.45 uur

Info: Joke Westerhof **T** 3169379

E TOMENJOKE.WESTERHOF@PLANET.NL

Sandra Hermanus **E** HERMANUSSCHRODER@CASEMA.NL

Piet Boudeling **T** 06-53642021 **E** INFO@BOUDELING.NL

Kosten: € 7,50 voor beide avonden



Stef Bos: 'Die alles verbindt'

In de prachtige teksten van Stef Bos is een diepe betekenis te ontdekken. Teksten en muziek zijn met elkaar verbonden. We zullen op het spoor komen van wat Augustinus noemde: 'U bent te proeven, u bent te ruiken, u bent te horen, maar u bent het niet!' We worden op deze avond meegenomen met het geheim van de muziek en teksten van Stef Bos. Teksten die in de diepte ons verbinden met dat grote geheim. Wie doorheeft dat muziek en teksten verbindingen aangaan met het diepste van onze ziel, is van harte uitgenodigd.

Plaats: De Regenboog

Datum: 21 nov

Tijd: 20.00 uur

Info: ds. Dick Sonneveld **T** 3604552

E DAJ.SONNEVELD@GMAIL.COM

Rondom de vlam

In de periode van Advent en de Veertigdagentijd zijn er op de woensdag korte liturgische vieringen. Momenten van stilte en bezinning om ons voor te bereiden op de feesten die komen. U bent van harte welkom in De Oase.



Plaats: De Oase

Data: Advent: 28 nov, 5, 12 en 19 dec

Veertigdagentijd: 6, 13, 20 en 27 mrt, 3, 10 en 17 april

Tijd: 19.00-19.45 uur

Info: ds. Carina Kapteyn **T** 3478533

E DSMCKAPTEYN@GMAIL.COM



Meditatie op kerstavond

In de hele wereld komen op deze avond mensen bijeen om zich te verbinden met het verlangen naar een wereld waarin duisternis niet het laatste woord zal hebben. Door middel van de kracht van een lichtritueel willen wij onze verbondenheid tot uitdrukking brengen. Wij laten ons inspireren door het leven van Jezus en van Boeddha. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Linda Hessing, Peter van den Hoek en Olivier Manche die ons begeleiden bij het zingen van enkele mantra's. Het samenspel van harp, cello, gitaar en klankschalen werkt verstillend. Deze Kerstavond wordt verzorgd door Saskia Stolwijk (lichaamsgericht therapeut) en Toon Vessies (geestelijk verzorger).

Plaats: Adventskerk
Datum: 24 dec
Tijd: 21.00 uur, inloop vanaf 20.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie en thee
Info: Toon Vessies en Saskia Stolwijk **T** 3310560

Symbolen in de christelijke traditie

Mensen hebben symbolen nodig. Met symbolen maken wij verbinding met dat waarin wij geloven. Onze liturgie kent vele symbolen en rituelen. Van oudsher kan en wil de christelijke traditie niet in woorden blijven steken, maar alle zintuigen aanspreken. In vier avonden gaan we in op de betekenis en de waarde van deze symbolen in de liturgie en in onze eigen geloofsbeleving.

Plaats: De Kapelaan
Data: 5 en 19 feb, 5 en 19 mrt
Tijd: 20.00-21.30 uur
Begeleiding: pastoor Jaap van der Bie
Aanmelden: **E** GEOLOFSCENTRUM@HNPZ.NL



De spiritualiteit van Leonard Cohen

Ook na zijn dood blijft Leonard Cohen (1934-2016), de Canadese singer-songwriter, populair. Toch blijft hij gehuld in mysterie: de gentleman met het onwankelbare aura heeft iets ondoorgrondelijks en ongrijpbaars.



Cohens songteksten gaan in op de essentiële zaken van het leven: liefde, religie, macht en de zin van het bestaan. In zijn werk maant Leonard Cohen ons geregeld aan 'op te biechten' wie we zijn en wat ons bezighoudt. Zijn teksten zijn van een literaire kwaliteit die we zelden tegenkomen in de popmuziek. De spiritualiteit van zijn songs en gedichten staat centraal, waarbij we ook geluidsfragmenten ten gehore zullen brengen.

Plaats: Pelgrimskerk
Datum: 19 mrt
Tijd: 20.00 uur
Info: Hans van der Bilt **T** 3612022 **E** HLVDBILT@ZIGGO.NL
Bepie van der Plas **T** 3513128
E BEPPIEVANDERPLAS@CS.COM
Kosten: € 2,50, incl. koffie/thee en teksten



Pasen, een Egyptische mythe?

Veel christelijke dogma's vinden hun wortels in oud-Egyptische mythologie, zo beweerde Tjeu van den Berk in zijn boek *Het oude Egypte: bakermat van het jonge christendom* (2011). Eerder legde hij in de Adventskerk het verband uit tussen de godin Isis en haar zoon Horus en de christelijke voorstelling van Maria en het kind. In deze lezing zal Van den Berk, die een begenadigd spreker is, ons vertellen over de verwantschap (en verschillen) tussen de mythe van Osiris en het bijbelse verhaal van de dood en opstanding van Jezus. Tjeu van den Berk zal ook de dieptepsychologische betekenis van deze mythische structuur toelichten aan de hand van Carl Gustav Jung. In hoeverre is Pasen een archetypische ervaring vanuit de menselijke natuur, die ons allemaal treft en in de religie wordt gesymboliseerd?

Plaats: Adventskerk
Datum: 12 april
Tijd: 20.00 uur
Kosten: € 7,50 voor niet-leden, € 5 voor leden en donateurs, incl. consumpties
Info: ds. Karl van Klaveren **T** 06-11041992



Levenskruispunten

Levens einde en orgaandonatie

Twee avonden rondom ethische kwesties die ten diepste raken aan ons bestaan.

- Hoe diep moet een mens door lijden heen gaan voordat hij mag sterven? Is zelfbeschikking daarbij een vloek of zegen?
- En hoe zit het met orgaandonatie? Een blijk van naastenliefde, of een poging om de dood op afstand te houden?

In twee avonden bekijken we deze vragen vanuit diverse invalshoeken. Niet voor een pasklaar antwoord, wel voor bewustwording van de mogelijkheden en onmogelijkheden van menselijk handelen.

Vragen rond het levens einde

Velen van ons maken het van nabij mee dat mensen een zware weg van ziek zijn en lijden moeten gaan naar hun levens einde toe. Hoe diep moet een mens door het lijden heen gaan voordat hij mag sterven? De dood is soms de enige weg om van het lijden bevrijd te worden. De basis van zowel onze wereldse als onze christelijke ethiek is dat wij mensen niet over leven en dood beschikken. Toch wordt er maatschappelijk veel aandacht gegeven aan euthanasie, aan de kliniek voor het levens einde, de waarde van zelfbeschikking van ieder mens. In de medische wereld klinkt vaak het begrip 'palliatieve zorg' of 'palliatieve sedatie'. Rond het levens einde dringen ethische vragen zich aan ons op. Wat zijn onze waarden van waaruit we zoeken naar wat ons het beste lijkt? Welke waarden dragen we aan in de ethiek van de kerk?

Vanuit de wereld van de zorg zijn twee gastsprekers uitgenodigd om vanuit deskundige invalshoek in te gaan op deze vragen.

Plaats: De Kapelaan
Datum: 4 okt
Tijd: 20.00-22.00 uur
Begeleiding: pastor Ella Feijen, ds. Dick Sonneveld, huisarts Marjo Broos, coördinator Hospice Manon van Wieren-Jansen
Aanmelden: [E GELOOFSCENTRUM@HNPZ.NL](mailto:EGELOOFSCENTRUM@HNPZ.NL)



Vragen rond orgaandonatie



Rustig een keuze laten rijpen gaat niet als je opeens naar het ziekenhuis moet om de vraag te beantwoorden of je geliefde mag eindigen als orgaandonor. De één bidt om een donor, de ander bidt voor een potentiële donor. Welk vertrekpunt hanteer je dan als principe?

Zo knap als orgaantransplantatie is, zo gebrekkig is vaak het gesprek over orgaandonatie. Hoe zou het optimale orgaandonatiegesprek er uit moeten zien?

Pasklare antwoorden sluiten een echte dialoog uit. Pasklare antwoorden kunnen net zo erg zijn als voldongen feiten. Daarom gaan we op zoek naar meer abstracte vragen, waarden, doelen, principes en misschien wel wetmatigheden die kunnen inspireren tot een bewuste, weloverwogen keuze. Met respect voor materiële en immateriële zaken.

Waar wensen en belangen kunnen botsen, kunnen behoeften en waarden verbinden. Abele Reitsma en Jan Jonker geven hun persoonlijke visie op orgaandonatie. Abele Reitsma werkt als mediator en trainer motivational interviewing. Hij is voorzitter van de Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO, www.orgaandonorjaofnee.nl).

Jan Jonker is gemeentelid van De Oase en vader van twee kinderen die een longtransplantatie hebben gekregen.



Plaats: De Regenboog
Datum: 11 okt
Tijd: 20.00 uur
Info: Abele Reitsma **T** (085) 8770567 **E** SBO@XS4ALL.NL
 Beppie van der Plas **T** 3513128
E BEPPIEVANDERPLAS@CS.COM
Kosten: € 5



Herdenking bij de Watertoren

Van oudsher herdenken we in het najaar de mensen die ons ontvallen zijn. Dit jaar staan we op zondag 28 oktober stil bij de mensen die gestorven zijn. We zullen deze dag namen noemen van onze geliefden die ons dit jaar of in eerdere jaren ontvallen zijn. Bijzondere mensen, die voor altijd met ons mee zullen reizen op onze levensweg. Mensen die altijd deel van onszelf uit zullen blijven maken. We willen dat doen met alle mensen, gelovig of niet. We steken lichtjes aan voor wie ons ontvallen zijn, en we zullen gedichten lezen. Nogmaals zal hun naam klinken in het openbaar. We zullen samenkomen rondom de Watertoren in Rokkeveen. Eenieder is van harte uitgenodigd.

Plaats: de Watertoren in Rokkeveen
Datum: 28 okt
Tijd: 15.00 uur
Info: ds. Dick Sonneveld **T** 3604552
E DAJ.SONNEVELD@GMAIL.COM
of Hans van der Bilt **T** 3612022
E HLVDBILT@ZIGGO.NL

Cursus Omgaan met verlies: Noem mijn naam

Voor rouwen bestaat geen recept. De dood blijft een geheim voor ons allemaal. De één heeft een partner verloren, de ander een kind. Weer een ander een broer of zus. Bij de één is het een abrupt afscheid geweest, bij de ander geleidelijk. Maar altijd willen we betekenis geven aan zoiets dat zinloos lijkt: dood en gemis. Daarover rouwen is een doolhof waar iedereen zijn of haar eigen afslag en uitgang moet kiezen. Rouwen om de dood van een geliefde betekent hard werken en altijd op je hoede zijn. Wat kan helpen, is inzicht in de weg die je als rouwende moet gaan. Misschien kunnen deze avonden je een handvat bieden. Misschien geven deze avonden door alle pijn en gemis heen betekenis aan datgene wat zo zinloos lijkt. Aan de avonden zijn geen kosten verbonden.

Plaats: De Wijngaard
Data: 8 en 22 nov, 6 dec
Tijd: 20.00 uur
Info en opgave: Hans van der Bilt **T** 3612022
E HLVDBILT@ZIGGO.NL
Marga Schipper **T** 3613403
E KERKELIJKWERKER@PWGDEREGENBOOG.NL



Jeugd en jongeren

Kliederkerk

Samen ontdekken, vieren en eten: dat is de Kliederkerk. Jong en oud, alleen of samen, iedereen is welkom om te spelen, te ontdekken, te vieren en te eten. Kliederkerk is er voor alle leeftijden! Soms kun je de aangeboden activiteiten prima alleen doen, voor andere activiteiten moet je juist samenwerken. Vanaf 15.30 uur ben je welkom. Aan de hand van een thema worden allerlei activiteiten aangeboden. Om 17.00 uur is er een korte viering en daarna is iedereen welkom bij de maaltijd. Je bent niet verplicht om het hele programma bij te wonen. Even binnenlopen is altijd mogelijk. De deuren staan open!

- Plaats:** De Oase (tenzij anders aangegeven)
- Data:** 15 sept: Vossenjacht, verzamelen bij de Balijhoeve, Kurkhout 100
- 13 okt: Vriendschap
- 15 dec: Weg van de Wijzen
- 9 feb: thema nog onbekend
- 13 apr: Palmpasensterkken maken
- 8 juni: De wind waait
- 6 juli: Een uitje naar ...?

Tijd: 15.30-18.30 uur
Info: ds. Carina Kapteyn **T** 3478533
E DSMCKAPTEYN@GMAIL.COM
Kosten: een vrijwillige bijdrage is altijd welkom



De spannendste landelijke wedstrijd voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Met elkaar buigen we ons over de opdrachten die creativiteit, kennis en doorzettingsvermogen vragen. Zo hebben we in de afgelopen jaren al een domino-baan van liedboeken gebouwd, van krantenpapier een loofhut gemaakt en bijbelse spreekwoorden gezocht. Het is inmiddels een goede traditie dat we hiervoor samenkomen met jeugdgroepen uit verschillende kerken in Zoetermeer. Maar ook als je alleen komt, is er altijd plaats voor jou! Ben jij er ook bij? En natuurlijk is heel de gemeente weer welkom om de jeugd toe te juichen!

Plaats: De Oase (let op: locatie kan wijzigen)
Datum: 16 nov
Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Info: ds. Carina Kapteyn **T** 3478533 **E** DSMCKAPTEYN@GMAIL.COM
Kosten: geen



Kerststal: Nacht van het Licht

Ook dit jaar is er weer de Nacht van het Licht in de Kerststal. Medewerking wordt verleend door de band Question Mark. Daarnaast zal op deze avond een prachtig modern kerstverhaal centraal staan. We zullen de opdracht krijgen in deze nacht op zoek te gaan naar de schat. Een lang bewaard geheim zal onthuld worden, ergens in de wijk Rokkeveen. In deze kerstnacht zullen de deelnemers het licht ontvangen. Een tocht om nooit meer te vergeten. Gericht op jongeren vanaf 12 jaar. Maar alle andere mensen zijn van harte welkom!

Plaats: Vierde Stationsstraat 450
Datum: 24 dec
Tijd: 19.30 uur
Info: ds. Dick Sonneveld **T** 3604552 **E** DAJ.SONNEVELD@GMAIL.COM

YouCat-gespreksgroep voor jongeren en volwassenen

De Youth Catechism is een interessant boek met vele boeiende geloofsthema's voor jongeren en volwassenen. Alle jongeren en volwassenen zijn van harte welkom. Om de ongeveer acht weken komen we bijeen. Gewoonlijk bestaat de avond uit drie delen: Uitwisseling over 'waar sta ik nu', een korte inleiding door pastor Van Vliet en een gesprek over onderwerpen die de aanwezigen zelf aandragen. Kom gewoon eens een avond kijken. Wanneer het je bevalt, kun je per keer zien of het je uitkomt. Tot ziens!

Plaats: De Kapelaan
Data: start 12 okt, overige data volgen
Tijd: 20.00 uur
Begeleiding: pastor Kees van Vliet
Aanmelden: **E** GELOOFSCESTRUM@HNPZ.NL

Sirkel slag Young

De spannendste landelijke wedstrijd voor jongeren uit de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. Online gaan we de strijd aan met andere jongeren, overal in Nederland. Wie heeft de meeste kennis, wie kan het snelst de opdracht realiseren of krijgt veel punten voor creativiteit? Wie durft deze uitdaging aan? En natuurlijk hebben de jongeren weer uw aanmoediging en tips nodig, dus ook ouderen zijn van harte welkom op deze avond vol vermaak en uitdaging.

Plaats: De Oase
Datum: 1 feb
Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Info: ds. Carina Kapteyn **T** 3478533 **E** DSMCKAPTEYN@GMAIL.COM
Kosten: geen





Pelgrimage en excursies

Stiltewandelingen in de Balij

Maandelijks op een avond een stiltewandeling maken in de Balij. Steeds opnieuw nadenken over de vragen van je bestaan of gewoon even letterlijk de natuur en het leven binnen laten komen. Wie ben jij te midden van de natuur, wat is de zin van je bestaan?

Plaats: De Balijhoeve, Kurkhout 100

Data: 2 okt, 6 nov, 9 jan, 13 feb, 14 mrt, 10 april, 5 juni

Tijd: 19.30-21.00 uur

Santiago de Compostella

Pelgrimeren heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. Drie ervaringsdeskundigen zullen aan de hand van hun individuele belevenissen tijdens hun pelgrimsreis naar Santiago de Compostella een uiteenzetting geven over de betekenis van pelgrimage. Ook zal er een powerpoint-presentatie over dit onderwerp worden gegeven en kunnen er vragen gesteld worden. Gastsprekers: Henk Fokke, Ger van Vilsteren en Mirtha van Heijst.

Plaats: De Kapelaan

Datum: 22 nov

Tijd: 20.00-22.00 uur

Info: Mirtha van Heijst **T** 3212370

Aanmelden: **E** GELOOFSCENTRUM@HNPZ.NL



De liturgie van de Syrisch-Orthodoxe Kerk



Vorig jaar hebben we met een groep christenen vanuit Zoetermeer een bezoek gebracht aan het Syrisch-Orthodoxe klooster van Sint Ephrem de Syriër bij Enschede. Dit jaar willen we daar weer naar toe. Bij ons eerste bezoek begrepen we niet veel van de in de Aramese taal uitgevoerde liturgie. Daarom wordt nu voorafgaand aan het bezoek een avond over de Syrisch-Orthodoxe liturgie gehouden, zodat we actief kunnen deelnemen aan de dienst tijdens ons tweede bezoek.

Datum: 6 feb

Tijd: 20.00 uur

Plaats: De Regenboog

Info: ds. Dick Sonneveld **T** 3604552

E DAJ.SONNEVELD@GMAIL.COM en Hans van der Bilt
T 3612022 **E** HLVDBILT@ZIGGO.NL

Bezoek Syrisch-Orthodox klooster in Glane (Twente)

Ook dit jaar gaan we op bezoek bij het Syrisch-Orthodoxe klooster Sint Ephrem de Syriër in Glane bij Enschede. Dit klooster was het eerste Syrisch-Orthodoxe klooster in West-Europa. Op 6 februari hebben we al meer over de liturgie kunnen leren. Tijdens dit nieuwe bezoek willen we proberen de ervaringen en informatie van ons vorige bezoek verder uit te diepen. Maar ook voor wie vorig jaar niet mee geweest is, zal dit bezoek heel interessant zijn.

Plaats: vertrek vanaf De Regenboog

Datum: 16 feb

Tijd: ca. 11.00 uur; terugkomst einde van de dag

Kosten: ca € 35, incl. vervoer

Info: Christijn Pronk **T** 06-44164004

E CHRISTIJN.PRONK@GMAIL.COM



Museumbezoek: 'Goden van Egypte'

Het oude Egypte was doordrenkt van religie en magie. Verhalen over goden, schepping en herschepping van leven bepaalden het wereldbeeld van de Egyptenaren. In deze tentoonstelling leert u fascinerende goden en symbolen van Egypte herkennen en beter begrijpen. Cruciaal was de positie van de farao, die de reïncarnatie van de god Horus op aarde was. Met de grote tentoonstelling 'Goden van Egypte' brengt het Rijksmuseum van Oudheden vele topstukken naar Nederland. Ds. Karl van Klaveren zal in het museum een inleiding geven op wat we zullen zien. Na afloop is er voor wie wil een gezamenlijke lunch in de stad.

Plaats: Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Leiden
Datum: 27 feb
Tijd: 10.30 uur verzamelen bij de kassa
Kosten: entree en lunch voor eigen rekening
Info: ds. Karl van Klaveren T 06-11041992

Kloosterweekend Koningshoeven

Ook dit jaar gaan we naar de abdij O.L. Vrouw van Koningshoeven, de abdij waarmee we ons verbonden weten. Opnieuw een mogelijkheid om te ervaren hoe het is om alle tijd te hebben, je aan te passen aan het ritme van de broeders. We worden uitgenodigd om de diensten van de broeders mee te maken en te ervaren. Daarnaast bieden we een beperkt eigen programma aan rondom een thema dat later bekendgemaakt zal worden. Op 28 mei 2019 zal er een voorbereidingsavond zijn in De Pelgrim. Bent u geïnteresseerd, laat het ons zo snel mogelijk weten. De deelname is beperkt.

Plaats: Pelgrimskerk (voorbereidingsavond)
Data: 28 mei (voorbereidingsavond),
14-16 juni (kloosterweekend)
Tijd: 20.00 uur
Kosten: ca. € 105, excl. reiskosten
Info en opgave: Hans van der Bilt T 3612022
E HLVDBILT@ZIGGO.NL of Marga Schipper T 3613403
E KERKELIJKWERKER@PWGDEREGENBOOG.NL



Dauwtrappen: vroege vogels op de fiets

Heeft u het al eens gedaan? In de vroege morgen door onze groene omgeving fietsen? Op Hemelvaartsdag 30 mei kunt u de dag sportief beginnen. Om 7.30 uur starten we bij De Regenboog met onze fietstocht. Onderweg is er gelegenheid om het eigen meegebrachte brood en drinken te nuttigen. Ook houden we een korte viering in de buitenlucht. We zijn op tijd terug voor de gezamenlijke Hemelvaartsdienst van de POR-kerken in De Regenboog.

Plaats: vertrek vanaf De Regenboog
Datum: 30 mei
Tijd: 7.30 uur
Info: ds. Carina Kapteyn T 3478533
E DSMCKAPTEYN@GMAIL.COM
Kosten: geen

Pelgrimage naar Koningsoord in Arnhem



Pelgrimeren is op weg gaan en je **laTEN LEIDEN DOOR DE** Weg die je gaat. Onderweg doe je bijzondere punten aan en heb je bijzondere ervaringen. Onderweg ontdek je wat je nodig hebt in je leven van alledag. We gaan samen op pelgrimage vanuit Zoetermeer, in vier dagen van ca. 25 km lopen of 60 km fietsen per dag. Onderweg doen we pelgrimsplaatsen aan en worden we pelgrim door stil te staan bij de spiritualiteit van de dag. Iedereen die zin heeft om mee te gaan, gelovig of niet, is van harte uitgenodigd op deze verdiepende tocht. Er zal een deel door de bossen gelopen worden. Ruim voor de start wordt een informatieavond georganiseerd; datum en plaats worden nog bekendgemaakt.

Start: vertrek vanaf de Pelgrimskerk
Data: 30 mei – 2 juni
Tijd: 9.00 uur
Info: ds. Dick Sonneveld T 3604552
E daj.sonneveld@gmail.com of Hans van der Bilt T 3612022 E hlvdbilt@ziggo.nl
Kosten: € 130



Taizé-jongerenreis 2019

Van 21 t/m 28 juli 2019 wordt er weer een jongerenreis georganiseerd naar de gemeenschap van Taizé. Wil je meer weten over Taizé? Ga dan naar de website WWW.TAIZE.FR/NL. Van welke geloofsrichting je ook bent, je bent hartelijk welkom om met ons mee te gaan. De uiterlijke inschrijftermijn is half juni 2019. Deze reis is een initiatief van vele kerken in Zoetermeer.

N.B. Elke vierde zondag van de maand houden we een Taizéviering in De Wijngaard vanaf 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Volg op Facebook: [TAIZEINZOETERMEER](https://www.facebook.com/TAIZEINZOETERMEER).

Plaats: vertrek vanaf De Regenboog

Datum: 21-28 juli

Info en aanmelding:

ds. Dick Sonneveld **T** 3604552

E DAJ.SONNEVELD@GMAIL.COM of Matthé Vermeulen

T 361 94 93 **E** MATTHE.VERMEULEN@KPNMAIL.NL

Reis naar Iona

Van 17 t/m 27 oktober 2019 zal er een groep naar de oecumenische kloostergemeenschap Iona gaan. Wil je mee, geef je dan tijdig op bij ds. Dick Sonneveld. De data voor de voorbereidingsavonden worden nog vastgesteld. Lees hierover in *Kerk in Zoetermeer*, de papieren uitgave die tien keer per jaar verschijnt of via de website WWW.KERKINZOETERMEER.NL

Plaats: Pelgrimskerk

Data: volgen

Tijd: 20.00 uur

Info en aanmelding:

ds. Dick Sonneveld **T** 3604552

E DAJ.SONNEVELD@GMAIL.COM

Balijwandelingen in de zomer

‘Wandelen is bidden met de benen.’ Dat is een mooie uitspraak. Men zegt wel eens dat lopen loutert, dat het een genezende werking heeft op lichaam en geest.

Al lopend geniet je intenser van de natuur en van de stilte.

Je gaat het gesprek aan met jezelf en met een ander over een tekst of gedicht of over wat je bezig houdt.

Evenals vorige jaren gaan we in de zomerperiode op vier woensdagochtenden wandelen in het Balijbos.

De wandelingen duren drie kwartier. Ieder kiest zijn of haar eigen tempo en afstand; ook staan er overal bankjes als het lopen te veel wordt. De paden zijn geschikt voor rolstoelen en rollators. Na afloop praten we na onder het genot van een kopje koffie/thee bij restaurant Ada. Tot ziens!

Plaats: Balijbos

Data: 24 en 31 juli, 7 en 14 aug

Tijd: 10.30 uur, start ingang speelbos, even voorbij de kinderboerderij

Info: Marga Schipper-Boven **T** 3613403

E MARGA_BOVEN@ZIGGO.NL





Concerten en voorstellingen

Lunchpauzeconcerten Oude Kerk

De wekelijkse lunchpauzeconcerten op de woensdag vormen een aangenaam rustpunt, precies op de helft van de drukke werkweek. Een halfuurtje verrassende, klassieke muziek midden in de week. De Stichting Concerten Oude Kerk Zoetermeer organiseert deze zeer gewaardeerde en druk bezochte concerten al sinds 2003. Ervaren musici en veelbelovende talenten brengen een grote verscheidenheid aan klassieke instrumentale en vocale muziek ten gehore. De concerten zijn gratis toegankelijk.

Plaats: Oude Kerk
Datum: iedere woensdag vanaf 29 augustus
Tijd: 12.45 uur
Info: **W** WWW.CONCERTENZOETERMEER.NL

Orgelconcerten

Vijf keer per jaar vindt er een orgelconcert plaats met een bijzonder karakter. Het prachtige Lohman-orgel uit 1838 wordt dan bespeeld door gerenommeerde organisten, veelal in combinatie met het optreden van één of meer professionele andere musici. Ook deze concerten worden georganiseerd door de Stichting Concerten Oude Kerk Zoetermeer.

Plaats: Oude Kerk
Data: 29 sept: Ronald de Jong speelt werken van J.S. Bach
17 nov: Ronald de Jong (orgel) en Maurice van Dijk (trompet)
Voor data in 2019 zie de website
Tijd: 20.00 uur
Info: **W** WWW.CONCERTENZOETERMEER.NL
Kosten: tot 18 jaar gratis; 18-64 jaar € 10; 65+ € 7 korting voor donateurs; toegang incl. koffie/thee



Evensongs en Cantatedienst in Oude Kerk

Het Projectkoor Oude Kerk werkt jaarlijks vier keer mee aan een bijzondere kerkdienst op zondagavond. In oktober en februari is er een Choral Evensong: een avondgebed volgens de Anglicaanse traditie. In december is er een Advent Festival of Lessons and Carols: advents- en kerstliederen en -lezingen op z'n Engels. En op Palmzondag in april een Cantatedienst: een zondagse eredienst met gezongen evangelieverkondiging, zoals de componist Bach voor ogen stond. Het Projectkoor onder leiding van Ronald de Jong en gastmusici verzorgen, samen met voorganger ds. Kees Wesdorp en de verzamelde gemeente, een avonduur met muziek, verkondiging en verstillig. Vier het mee, welkom!

Plaats: Oude Kerk
Data: 14 okt: Choral Evensong
9 dec: Advent Festival of Lessons and Carols
3 feb: Choral Evensong
14 apr: Palmzondag – Cantatedienst
Tijd: 18.30-19.45 uur
Info: Jaap van der Giessen **T** 3522519
E PROJECTKOOROUDEKERK@GMAIL.COM
W WWW.OUDEKERKGEMEENTE.NL/PROJECTKOOR
Kosten: Toegang vrij, collecte voor de onkosten



Het Lied van de hemel en de aarde

In het Hebreeuws is het woord voor ziel: *nefesj*. Dat betekent ook hals of keel. Er is een verband tussen stem en ziel. Vrijmaken van je stem is vrijmaken van je ziel. In deze tijd van drukte en haast kan het fijn zijn om ruimte te maken voor bezinning door middel van zingen en stilte.

Bij *Het Lied van de hemel en de aarde* zing je eenvoudige liederen, bestemd om te herhalen. Het aandacht geven aan ademen, stil zijn en het zingen van deze mantra's maakt dat het een bijeenkomst is, waar ruimte is voor ontspanning en bij jezelf komen.

Plaats: Adventskerk
Data: 15 sept, 17 nov, 21 dec, 16 feb, 13 april, 22 juni
Tijd: 10.00 uur, 21 dec 13.30 uur.
Graag 15 min voor aanvang aanwezig zijn
Info **W** WWW.LISELET-ZINGEN.NL
E LIEDVANDEHEMEL@GMAIL.COM
Kosten: € 10; 21 dec € 12,50



Altijd vergeven? - *Troubled Water*



De film *Troubled Water* vertelt het verhaal van Jan Thomas, die vrij komt uit de gevangenis waar hij acht jaar heeft gezeten voor kindermoord. Deze moord heeft hij altijd ontkend en hij is vastberaden na zijn vrijlating iets van zijn leven te maken. Hij is een getalenteerd organist en weet een baan te krijgen bij een kerk in Oslo. Door zijn talent en zachtaardige karakter wordt hij al snel gewaardeerd door zijn omgeving. Jan doet zijn best zijn verleden geheim te houden, maar de waarheid komt boven water wanneer op een dag lerares Agnes met haar klas de kerk komt bezoeken. Zij herkent Jan als de man die veroordeeld was voor de moord op haar zoon. De nog altijd door verdriet achtervolgde moeder kan niet accepteren dat Jan een nieuw leven heeft weten op te bouwen en raakt geobsedeerd door hem.

Plaats: De Kapelaan
Datum: 5 nov
Begeleiding: pastor Ella Feijen
Aanmelden: **E** GELOOFSCENTRUM@HNPZ.NL



Regenboogconcerten

De Stichting Regenboogconcerten organiseert voor de elfde maal een serie Kamermuziekconcerten op de woensdagavond. De Stichting streeft ernaar concerten te brengen van een hoge kwaliteit met een lage drempel. Onder de optredende artiesten bevinden zich musici die tot de top van de Nederlandse kamermuziek behoren of daar naartoe op weg zijn. Ook in het nieuwe seizoen is er weer plaats voor jong talent. Op de woensdag voor Pasen is er een gratis toegankelijk concert met Passiemuziek. De serie concerten in De Regenboog wordt mede mogelijk gemaakt door Weleda, Stichting Floravontuur, de Pelgrimshoeve en Ropa.

Plaats: De Regenboog
Data: 3 okt: Elise Besemer, viool en Laurens de Man, piano. Elise is een aanstormend talent! Zij studeerde in mei af met een 10 met onderscheiding!
28 nov: Juliette Hurel, fluit; Maïlys de Villoutreys, sopraan; Hed Yaron Meirson, viool; Patrick Ayrton, klavecimbel; Alexis Bove, cello. Programma rondom Bach met o.a. de Badinerie
13 mrt: Anton Mecht Spronk, cello met pianist. Opnieuw zo'n groot cellotalent!
27 mrt: Filipa Meneses, viola da gamba. Filipa speelt een zeldzaam programma rond de viola da gamba met veel Franse muziek.

17 apr: Gratis concert in de Stille Week
22 mei: Klaartje van Veldhoven, sopraan; Rembrandt Frerichs, piano; Benjamin Glorieux, cello. Concert met Oude Italiaanse muziek
12 juni: Niek Baar, viool; Ben Kim, piano. Niek Baar verblufte ons twee jaar geleden en won daarna met overmacht het Oskar Back-concours. Wij hadden deze afspraak al staan: laat u opnieuw betoveren door deze subtiele klankkunstenaar!

Tijd: 20.15 uur
Kosten: € 15, incl. consumptie; jongeren tot 25 jaar € 5; Zoetermeerpas geldig
Info: **W** WWW.REGENBOOGMUZIEK.NL



Lunchbios: Serie 'Verzet en overgave'

De gevangenisbrieven van Bonhoeffer verschenen onder de titel *Verzet en overgave*. In die woorden treffen vertrouwen in God en opstand tegen onrecht elkaar. In de lunchbios van dit seizoen tonen we drie films over dat thema. *Agent of Grace* (2000), een speelfilm over het leven van Bonhoeffer, vervolgens de klassieker *Gandhi* (1983), over de geweldloze strijd die Mahatma voerde tegen de Britse onderdrukking en ten slotte bekijken we *Mary Magdalene* (2018), waarin we Jezus zien vanuit het perspectief van een vrouw die zijn geliefde leerling wordt. Bij de rabbi van Nazareth vindt ze ruimte voor zichzelf. We beginnen de voorstelling steeds met een lunch.

Plaats: Adventskerk
Data: 11 nov, 13 jan en 7 april
Tijd: 12.30 uur lunch, 13.00 uur film
Kosten: € 8 incl. consumpties
Info en aanmelding: Nico van Walsum
T 3523508
E VOORZITTER@VCGZ.NL



Vertelvoorstelling 'Zit er nog rek in?'

De denkbeelden die Arminius, grondlegger van de Remonstranten, naar voren bracht waren vooruitstrevend en provocerend. Dat zijn ze nog steeds volgens actrice Marijke Broekhuijsen. Ze schreef een 'vertelvoorstelling' over Arminius. De vrije wil van de mens was destijds een theologische kwestie die veel emoties oepiep, nu is het de stelling van prof. Dick Swaab. Wordt ons leven bepaald door God of door onze genen? 'Mensen die geloven in een vrije wil zijn gelukkiger', zo meent Marijke Broekhuijsen. Ze ziet nog een actueel thema in de strijd die Arminius voerde. Zijn aanhangers waren 'rekkelijk' in hun opvattingen, die van zijn tegenstander werden 'preciezen' genoemd.

Ook nu speelt de vraag hoe je enerzijds tolerant kunt zijn tegenover opvattingen die afwijken van de jouwe en anderzijds kunt opkomen voor waarden die onopgeefbaar lijken.

Plaats: Adventskerk
Datum: 8 mrt
Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur
Kosten: gratis toegang i.h.k.v. het jubileum 400 jaar Remonstranten
Info: Marcia Boeijsing T 06-29359675



Workshops

Plantaardig koken in De Pelgrim



Vegan lifestyle is foodtrend 2018! Steeds meer studenten, jonge gezinnen, maar ook ouderen kiezen bewust voor een gezonde levensstijl, eerlijker

wereldvoedselverdeling, behoud van de aarde, met hart en verstand voor dierenwelzijn. Vegan Church als samenwerkingspartner van De Pelgrim maakt deze keuze haalbaar en praktisch door interactieve kookworkshops aan te bieden. Ook dit jaar wordt er in een groep van maximaal 12 deelnemers samen een feestelijk biologisch viergangendiner gekookt en gegeten. Tijdens de workshop en de maaltijd is er voldoende ruimte en tijd voor ontmoeting, uitwisseling van recepten plus bereidingswijzen en het geloofsgesprek. Heb je ook zin om (nader) kennis te maken met de wonderbaarlijke rijkdom van de plantaardige keuken, mede in relatie tot Gods liefde voor al wat leeft? Doe dan mee met onze verrassende workshops.

Plaats: 't Centrum
Data: 21 sept, 9 nov, 9 mrt, 15 juni
Tijd: 17.30 uur, inloop vanaf 17.00 uur
Info: Anja Hermanus-Schröder
E ANJA@VEGANCHURCH.NL
Aanmelden: **W** WWW.VEGANCHURCH.NL/WINKEL
Kosten: € 25, incl. receptenboekje



Schilderend mediteren

Opnieuw proberen we kunst en geloof samen te brengen in een creatieve workshop. Een innerlijke ontdekkingstocht voor jezelf als je probeert te luisteren naar je gevoel. Een bewustwordingsproces.

Teksten en beelden kunnen je daarbij helpen. Verlangen, onrust, verdriet, woede, liefde, alles wat daarbij aan bod kan komen wordt geschilderd in een veilige en geruststellende omgeving. Het is goed zoals het is: jezelf ontdekken door te schilderen en bezig te zijn met je gevoelens en verlangens. De workshop staat onder leiding van Ellen Vermeulen en Hans van der Bilt.

Plaats: De Wijngaard
Datum: 9 feb
Tijd: 14.00 uur
Kosten: € 15, incl. koffie/thee en materialen
Info en opgave: Hans van der Bilt **T** 3612022
E HLVDBILT@ZIGGO.NL

Symbolisch bloemschikken

Bloemschikken is een inspirerende manier om met geloven en bijbelse verhalen om te gaan. Het gaat om expressie door middel van symbolisch gebruikte bloemen, planten, lijnen, kleuren en andere materialen. Ieder werkt op zijn eigen niveau; zowel beginners als gevorderden kunnen meedoen. Er worden thema's genoemd maar je mag altijd zelf een thema kiezen. Het is de bedoeling dat je zelf een schaal, bloemen, groen, oase en materiaal zoals ijzerdraad en dergelijke meeneemt. Het onderwerp voor 26 september is het thema van de Vredesweek: 'Generaties voor vrede'. Het thema voor de overige data spreken wij met elkaar af.

Plaats: De Oase
Data: 26 sept, 21 nov, 20 feb en 10 april
Tijd: 19.30 uur
Kosten: € 3,50 per avond incl. koffie en thee
Info en aanmelden: Irene Guijt **T** 3315292 **E** IRENEGUIJT@CASEMA.NL en Marja van Andel **T** 3214492 **E** ANDEL40@ZONNET.NL





Ontmoetingen en maaltijden



Oase-momentje

Op elke laatste vrijdag van de maand is De Oase 's avonds open voor gesprek en een spelletje. U kunt binnenlopen tussen 20.00 en 22.00 uur. Het eerste kopje thee/koffie is gratis. Voor de overige consumpties betaalt u een kleine bijdrage.

Plaats: De Oase
Data: 31 aug, 28 sept, 26 okt, 30 nov, 25 jan, 22 feb, 29 mrt, 31 mei, 28 juni
Tijd: 20.00-22.00 uur
Info: ds. Carina Kapteyn **T** 3478533
E DSMCKAPTEYN@GMAIL.COM
Kosten: geen

Open kerk Oosterheem

De Oosterkerk is elke dinsdagmiddag open als inloop- en stiltecentrum. Er is ook altijd iemand aanwezig voor een praatje of om samen een kopje koffie of thee te drinken.

Plaats: Oosterkerk
Data: dinsdagmiddag
Tijd: 13.00-16.00 uur

Inloophuis Rokkeveen

Het Inloophuis Rokkeveen is een activiteit zonder drempels van drie Rokkeveense kerken: de protestantse wijkgemeente De Regenboog, het rooms-katholieke vicariaat De Wijngaard en de Baptistengemeente Zoetermeer. Om 12.00 uur wordt een Middagpauzediens gehouden. Iedereen is welkom.



Plaats: De Regenboog
Data: elke vrijdag (behalve de vierde vrijdag van de maand)
Tijd: 10.00-13.00 uur; lunch 12.30 uur
Info: Wil Bettenhausen **T** 3613365
E WIL.BETTENHAUSSEN@GMAIL.COM en Marga Schipper
T 3613403 **E** KERKELIJKWERKER@PWGDEREENBOOG.NL

Ouderensoos in De Oase

Om de veertien dagen op maandagmiddag, vanaf 11 september tot aan Kerst en vanaf 15 januari tot aan de zomerperiode. Steeds van 14.00-15.30 uur.

Plaats: De Oase
Data: start 11 sept, om de 14 dagen
Info: Thea Heemskerk
T 3512572



Ontmoetingslunches

Elke vrijdag valt er een smakelijke Perron-lunch te genieten met volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Kom een heerlijk hapje mee eten en laat u verwennen! We vragen een kleine bijdrage voor de kosten.

Plaats: Ontmoetingsruimte Oosterkerk
Data: elke vrijdag
Tijd: 12.30 uur
Info: Arte Havenaar **T** 06-40960768
E artehavenaar@perron-oosterheem.nl
W www.perron-oosterheem.nl



Maaltijd Inloophuis Rokkeveen

Elke vierde vrijdag van de maand wordt er een warme maaltijd geserveerd. Deze maaltijd is bedoeld voor mensen die het Inloophuis regelmatig bezoeken. Omdat we een beperkt aantal plaatsen hebben is opgave noodzakelijk. U kunt dit doen één week voor de betreffende maaltijd tijdens het Inloophuis.

Plaats: De Regenboog
Data: elke vierde vrijdag van de maand
Tijd: 11.30-13.30 uur
Info: Majorie Harteveld **T** 3312557
E K.A.HARTEVELD@GMAIL.COM
Kosten: € 4



Ouderensoos 60+ in De Regenboog

Elke derde maandag van de maand van september tot en met mei een gevarieerd programma.

Plaats: De Regenboog

Tijd: 14.00-16.00 uur

Kosten: € 25 per jaar, incl. koffie/thee (gasten € 3 per middag)

Info: Marianne Brouwers T 8888499
E FHJ.MJ@BROUWERSONLINE.NL

Herberg Schuif maar aan

Te gast bij iemand thuis aan tafel om het wij(k)gevoel te versterken. Een aantal herbergadressen werken hieraan mee. Per inschrijfdatum is er een maximum aantal gasten. Eén week van tevoren wordt bekendgemaakt waar de gasten verwacht worden. De minimale bijdrage van € 7,50 komt ten goede aan de wijkkas van De Regenboog.

Info: Jan en Tineke Blankespoor

E JHBLANKESPOOR@CASEMA.NL

Jan en Irene de Geus E JAN@GEUSNET.NL

Opgave: inschrijft in de hal van De Regenboog of via E HERBERG@PWGDEREGENBOOG.NL

Zegen-de-dierendag

Franciscus van Assisi leefde ons voor dat alle leven kostbaar is in de ogen van de Heer. Zijn geboortedag, 4 oktober, is in 1929 uitgeroepen tot Werelddierendag. Met het vieren van deze dag toont men wereldwijd dat dieren, geschapen door God, waarde hebben in zichzelf, dat zij rechten (behoren te) hebben en dat zij bescherming en respect verdienen. Daarom organiseert De Pelgrim in samenwerking met Vegan Church ook dit jaar een bijzonder event: Zegen-de-dierendag. Tijdens dit event staat Gods schepping centraal. We beginnen met een maaltijd en gaan samen in gesprek over onze relatie tot de schepping. We sluiten af met een speciaal viermoment met liederen, gebeden, bijbelteksten en ruimte voor een persoonlijke zegen en een voor je (huis)dier(en).

Plaats: Pelgrimskerk

Datum: 4 okt

Tijd: 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur

Info: Sandra Hermanus-Schröder
E SANDRA@VEGANCHURCH.NL

Kosten: € 5 voor de maaltijd

Aanmelden: W WWW.VEGANCHURCH.NL/WINKEL



Inloophuis Dorp – Oude Kerk

Elke dinsdagmorgen is het Wijkgebouw van de Oude Kerk Gemeente open voor een praatje, kop koffie of thee, tijdschrift of spelletje, of om er gewoon even 'te zijn'.

Plaats: Wijkgebouw Dorpsstraat 57

Data: dinsdagmorgen

Tijd: 10.00-12.00 uur



Hoe word ik als christen groen- of blauwgelovig ?

Een boeiende interactieve lezing over hoe je als christen groen (of blauw met het oog op de oceanen) bezig kunt zijn. We lezen uit het Evangelie en de Tenach, delen ervaringen, denken (bio-)logisch na, gaan uit van compassievolle haal- en betaalbare keuzes in de winkel en je keuken en sluiten af met een eenvoudig viermoment. De lezing is inclusief vegan-proeverij. De bijeenkomsten sluiten op elkaar aan, maar zijn ook afzonderlijk te volgen.

Plaats: 't Centrum
Data: 14 nov en 10 april
Tijd: 19.30-22.00 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Info: Sandra Hermanus-Schröder
E SANDRA@VEGANCHURCH.NL
Kosten: € 5
Aanmelden: **W** WWW.VEGANCHURCH.NL/WINKEL



Ontmoetingsdag



Voor deze ontmoetingsdag nodigen De Pelgrim en Vegan Church jou en alle groene Zoetermeerse medegelovigen uit 'om het leven te vieren', als een opmaat voor de komende Veertigdagentijd.

Wat kun je verwachten? Zoals gebruikelijk op onze ontmoetingsdagen een feestelijk vegan-buffet en vegan-borrel. En er is meer: praktische workshops over bijbels groen leven, *keynote* en boekpresentatie door het werkgezelschap VC Theologen, een viering met *praise & worship* en prikkelende gedachte-experimenten over wat jij vanuit het Evangelie concreet kunt doen aan je gezondheid en voeding, eerlijker wereldvoedselverdeling, dierenrechten en -welzijn en heelheid van Gods mooie schepping.

Plaats: Pelgrimskerk & 't Centrum
Datum: 2 mrt
Tijd: 11.00-17.30 uur, inloop vanaf 10.30 uur
Info: Sandra Hermanus-Schröder
E SANDRA@VEGANCHURCH.NL
Kosten: € 25 (studenten en 65+ € 20)
Aanmelden: **W** WWW.VEGANCHURCH.NL/WINKEL



Alpha-cursus

Mensen in deze verwarrende tijd willen graag samen op zoek naar een begin van antwoorden op de grote vragen van het leven. De Alpha-cursus heeft hiervoor een concept ontwikkeld.

Samen eten, samen luisteren én samen in gesprek gaan over verschillende thema's van geloof en leven, blijkt ook in Zoetermeer aan een behoefte te voldoen. Als parochie zijn we blij dat we hiermee mogen werken om meer mensen in aanraking te brengen met ons mooie, inspirerende en hoopgevende geloof. Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we leren van elkaar en groeien in onze geloofsontwikkeling.

U meldt zich aan voor de gehele cursus van totaal tien avonden en een zaterdag. U ontvangt hierbij een cursusboek.

Plaats: De Kapelaan
Data: 17, 24 en 31 jan, 7, 14 en 21 feb, 9 mrt (zaterdag), 14, 21 en 28 mrt, 4 apr
Tijd: 18.45 uur aanvang met maaltijd, tot 22.00 uur
Info: Fons van der Linden **E** FVDLINDEN@CASEMA.NL
Kosten: voor de maaltijden € 3 per persoon per keer
Aanmelden: **E** GELOOFSCENTRUM@HNPZ.NL



Adressen

Adventskerk

Julianalaan 3 - www.vcgz.nl

Balijhoeve

Kurkhout 100

't Centrum

1e Stationsstraat 86 - www.depelgrimzoetermeer.nl

Genesarethkerk

Monnikenbos 10 - www.nicolaasparochiezoetermeer.nl

Ichthuskerk

Parkdreef 258 - www.pwzn.nl

Kerkelijk Centrum De Oase

Kerkenbos 8 - www.oase-meerzicht.nl

Kerkelijk Centrum De Regenboog

Nathaliegang 263 - www.pwgderegenboog.nl

Het Kompas

Piet Heinplein 14

Lichtzijde

Broekwegzijde 196

Oude Kerk

Dorpsstraat 59 - www.oudekerkgemeente.nl

Oude Kerk Wijkgebouw

Dorpsstraat 57

Parochieel Centrum De Kapelaan

Nicolaasplein 2 - www.nicolaasparochiezoetermeer.nl

Pelgrimskerk

1e Stationsstraat 86 - www.pelgrimskerkzoetermeer.nl

Perron / Oosterkerk

Oosterheemplein 320 - www.perron-oosterheem.nl

De Wijngaard

Moeder Teresasingel 100 - www.nicolaasparochiezoetermeer.nl

Watertoren

Rokkeveen, tegenover De Wijngaard

Algemene websites

www.pgzoetermeer.nl

www.concertenzoetermeer.nl

www.regenboogmuziek.nl

Colofon

Gaandeweg is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer in samenwerking met de Rooms-Katholieke H. Nicolaasparochie, de Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer en de Baptistengemeente Zoetermeer.

Samenstelling en redactie

Beppie van der Plas

Vormgeving

Jessica Monker

Correctie

Marieke van der Giessen-van Velzen

