

Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Leesrooster januari 2021

VR. 1 JANUARI - 1 Pe 3:8-17

Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, want daartoe bent u geroepen.

ZA. 2 JANUARI - Dt 31:1-8

Mozes zei: Wees vastberaden en standvastig. Het is de Heer, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.'

ZON. 3 JANUARI - Mt 2:1-12

Toen de magiërs de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen.

MA. 4 JANUARI - Mt 20:24-28

Jezus zegt: De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.

DI. 5 JANUARI - Rom 7:4-6

Paulus schreef: We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we de nieuwe orde van de Geest dienen.

WO. 6 JANUARI - Mt 13:44-46

OPENBARING VAN DE HEER
Jezus zegt: Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.

DO. 7 JANUARI - 1 K 19:8b-13a

Elia wachtte op de Heer op de berg van God. Er stak een krachtige windvlaag op, maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Toen kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Daarna was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En toen sprak de Heer tot Elia.

VR. 8 JANUARI - Ef 2:1-10

Door de genade bent u gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God.

ZA. 9 JANUARI - Js 49:22-25

De Heer zegt: Je zult erkennen dat ik de Heer ben, die niet beschaamt wie op hem hopen.

ZON. 10 JANUARI - Mc 1:6-11

Toen Jezus zich liet dopen klonk er een stem uit de hemel: Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.

MA. 11 JANUARI - Dt 26:1-11

Wij klaagden de Heer, de God van onze voorouders, onze nood. Hij hoorde ons hulpgeroep en zag ons ellendig slavenbestaan. En de Heer bevrijdde ons uit het land van de slavernij.

DI. 12 JANUARI - Js 30:18-21

Jesaja zei: Hij die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. Met eigen ogen zul je hem zien, met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: "Dit is de weg die je moet volgen."

WO. 13 JANUARI - Joh 8:12

Jezus zegt: Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.

DO. 14 JANUARI - Kol 1:17-20

Christus is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden. In hem heeft God in heel zijn volheid willen wonen.

VR. 15 JANUARI - Hos 14:2-9

Dit zegt de Heer: Ik genees mijn volk van zijn ontrouw, mijn hart gaat naar hen uit.

ZA. 16 JANUARI - 1 Tes 2:1-13

Paulus schreef: Wij danken God dat u zijn woord, dat u ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het woord van God dat ook werkzaam is in u.

ZON. 17 JANUARI - Joh 1:35-42

Jezus vroeg zijn eerste leerlingen: "Wat zoeken jullie?" "Meester," zeiden zij tegen hem, "waar logeert u?" Hij zei: "Kom maar mee, dan zul je het zien."

MA. 18 JANUARI - Zach 8:11-17

Dit zegt de Heer: Ik zal u redden en u gezegend laten zijn. Vrees dus niet.

DI. 19 JANUARI - 1 Tim 2:1-8

Er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft voor allen.

WO. 20 JANUARI - Joh 3:22-36

De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven.

DO. 21 JANUARI - 1 Joh 5:18-21

Johannes schreef: Wij zijn in God, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.

VR. 22 JANUARI - 2 Tes 3:1-5

Paulus schreef: De Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.

ZA. 23 JANUARI - Lc 6:36-38

Jezus zegt: Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden.

ZON. 24 JANUARI - Mc 1:16-20

Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: "Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken."

MA. 25 JANUARI - Rom 4:18-25

Paulus schreef: Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd.

DI. 26 JANUARI - Lc 5:29-32

Jezus zegt: Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.

WO. 27 JANUARI - Jr 32:37-41

De Heer zegt: Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Ik zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van mij zullen afkeren.

DO. 28 JANUARI - 1 Kor 1:1-9

Paulus schreef: Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken.

VR. 29 JANUARI - Fil 2:1-11

Christus nam de gestalte aan van een slaaf. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat.

ZA. 30 JANUARI - Mt 11:28-30

Jezus zegt: Kom naar mij en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.

ZON. 31 JANUARI - Mc 1:21-28

Jezus onderwees de mensen in de synagoge. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden.