

Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Leesrooster augustus 2022

MA. 1 AUGUSTUS *Jr 30:17-22*

Uit het boek Jeremia: Weet dat ik je zal genezen, ik zal je wonden helen. Jullie zullen mijn volk zijn, en ik zal jullie God zijn.

DI. 2 AUGUSTUS *2 Kor 4:5-18*

Paulus schreef: We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld.

WO. 3 AUGUSTUS *Jud 20-21*

Houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.

DO. 4 AUGUSTUS *Js 66:12-14*

De Heer zegt: Ik laat de vrede als een rivier naar mijn volk toe stromen. Wat jullie dan zien, zal je hart verblijden.

VR. 5 AUGUSTUS *Mc 14:32-41*

Jezus zegt: Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.

ZA. 6 AUGUSTUS *Mt 17:1-8*

Op de berg waar Jezus van gedaante veranderde, gleed de schaduw van een stralende wolk over zijn leerlingen heen, en een stem zei: Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!

ZON. 7 AUGUSTUS *Lc 12:32-34*

Jezus zegt: Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een schat in de hemel die niet opraakt. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn.

MA. 8 AUGUSTUS *Rom 8:5-11*

Paulus schreef: Wat de Geest wil brengt leven en vrede.

DI. 9 AUGUSTUS *Js 40:29-31*

Uit het boek Jesaja: Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

WO. 10 AUGUSTUS *Mt 6:25-34*

Jezus zegt: Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen alle andere dingen je erbij gegeven worden.

DO. 11 AUGUSTUS *Heb 10:19-25*

Laten we God naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.

VR. 12 AUGUSTUS *Ef 2:4-6*

Omdat de liefde die God voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt.

ZA. 13 AUGUSTUS *Js 58:5-12*

De Heer zegt: Zou dat het vasten zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding? Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de verdrukten bevrijden en je brood delen met de hongerige?

ZON. 14 AUGUSTUS *Lc 12:49-53*

Jezus zegt: Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!

MA. 15 AUGUSTUS *Lc 1:26-38*

Maria zei tot de engel: De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.

DI. 16 AUGUSTUS *Joh 4:4-26*

Jezus zegt: God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid.

WO. 17 AUGUSTUS *Sef 3:14-18a*

Uit het boek van de profeet Sefanja: Je God zal in je midden zijn. Hij zal vol blijdschap zijn, in zijn liefde zal hij over je jubelen.

DO. 18 AUGUSTUS *Kol 3:12-17*

Paulus schreef: Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam.

VR. 19 AUGUSTUS *Hnd 5:17-33*

Petrus zei: God heeft Jezus tot leidsman en redder verheven om de mensen tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven.

ZA. 20 AUGUSTUS *1 Tes 5:12-22*

Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.

ZON. 21 AUGUSTUS *Lc 13:22-30*

Jezus zegt: Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God.

MA. 22 AUGUSTUS *Ps 94:14-22*

Uit de Psalmen: Als ik denk: Mijn voet glijdt weg, houdt uw trouw mij staande, Heer.

DI. 23 AUGUSTUS *Js 43:1-4a*

Dit zegt de Heer, die jou schiep: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!

WO. 24 AUGUSTUS *1 Joh 1:1-7*

God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Als we onze weg in het licht gaan, dan zijn we met elkaar verbonden.

DO. 25 AUGUSTUS *Joh 15:9-13*

Jezus zegt: Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.

VR. 26 AUGUSTUS *Sir 2:1-11*

Jij die ontzag hebt voor de Heer, vertrouw op hem. Hoop op het goede, op ontferming en eeuwige vreugde.

ZA. 27 AUGUSTUS *1 Kor 13:1-13*

Paulus schreef: De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde is niet zelfzuchtig, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.

ZON. 28 AUGUSTUS *Lc 14:1-14*

Jezus zegt: Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen en verlamden uit. Dan zult u gelukkig zijn, omdat zij voor u niets kunnen terugdoen.

MA. 29 AUGUSTUS *Mt 5:1-12*

Jezus zegt: Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

DI. 30 AUGUSTUS *Kol 4:2-6*

Paulus schreef: Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.

WO. 31 AUGUSTUS *Spr 23:15-19*

Uit het boek Spreuken: Wees niet jaloers op zondaars, heb altijd ontzag voor de HEER. Dan heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.