

Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Leesrooster juni 2018

VR 1 JUNI (Ef 4:11-16)

Tot opbouw van het lichaam van Christus moeten wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen.

VR 1 JUNI (Ef 4:11-16)

Tot opbouw van het lichaam van Christus moeten wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen.

ZA 2 JUNI (Ps 142)

Bij God stort ik mijn hart uit. Ik roep tot u, Heer: "U bent mijn schuilplaats, al wat ik heb in het land van de levenden."

ZON 3 JUNI (Mc 14:12-16, 22-26)

Jezus nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei tegen zijn leerlingen: Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt.

MA 4 JUNI (Js 25:1-5)

Heer, u was een toevlucht voor de zwakken, een toevlucht voor de armen in hun nood.

DI 5 JUNI (Ps 73)

God, nu weet ik mij altijd bij u, u houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan.

WO 6 JUNI (Gal 6:1-10)

Paulus schreef: Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.

DO 7 JUNI (2 Kor 1:18-24)

Paulus schreef over zijn ambt: Wij willen niet over uw geloof heersen, maar juist bijdragen aan uw vreugde.

VR 8 JUNI (Tit 2:11-14)

Christus heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen en ons tot zijn volk te maken.

ZA 9 JUNI (Fil 1:27-30)

Paulus schreef aan de Filippenzen: Wees één van geest. Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden.

ZON 10 JUNI (Mc 3:31-35)

Jezus zegt: Iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.

MA 11 JUNI (Da 3:41-43 (B:18-20))

Wij volgen u met heel ons hart, Heer, wij hebben ontzag voor u en zoeken u. Red ons door uw wonderbare daden.

DI 12 JUNI (1 Joh 4:12-21)

Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.

WO 13 JUNI (Ef 3:1-9)

Paulus schreef: Mij is de genade geschonken om de volken de ondoorgroendelijke rijkdom van Christus te verkondigen, en voor allen het mysterie in het licht te stellen, dat in alle eeuwen verborgen was in God.

DO 14 JUNI (Sir 7:32-36)

Strek je hand uit naar de arme. Wees vrijgevig voor ieder die leeft. Ga wie verdriet heeft niet uit de weg, klaag met hen die klagen.

VR 15 JUNI (Joh 15:15-17)

Jezus zei tot zijn leerlingen: Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.

ZA 16 JUNI (Hnd 1:6-11)

De opgestane Jezus zei tot zijn leerlingen: Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen tot aan de uiteinden van de aarde.

ZON 17 JUNI (Mc 4:26-29)

Jezus zegt: Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe.

MA 18 JUNI (Ps 4)

Velen zeggen: "Wie maakt ons gelukkig?" Heer, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.

DI 19 JUNI (1 Joh 3:11-16)

Johannes schreef: Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben.

WO 20 JUNI (Ez 36:24-27)

De Heer zegt: Ik zal jullie een nieuw hart geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven.

DO 21 JUNI (Lv 19:33-34)

De Heer zei: Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als landgenoten. Heb hen lief als jezelf.

VR 22 JUNI (Mc 11:22-25)

Jezus zegt: Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.

ZA 23 JUNI (Mi 6:6-8)

Je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

ZON 24 JUNI (Lc 1:67-79)

JOHANNES DE DOPER
Bij de geboorte van Johannes de Doper zei Zacharias: Geprezen zij de Heer, die geeft dat wij hem zonder angst kunnen dienen.

MA 25 JUNI (Hnd 13:23-25)

Toen zijn levenswerk ten einde liep, heeft Johannes gezegd: Wie jullie denken dat ik ben, ben ik niet. Maar let op: na mij komt iemand anders, en ik ben het niet waard om zelfs maar zijn sandalen los te maken.

DI 26 JUNI (Rom 13:8-10)

Paulus schreef: Alle geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: Heb uw naaste lief als uzelf.

WO 27 JUNI (Rom 7:4-6)

Paulus schreef: We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we de nieuwe orde van de Geest dienen.

DO 28 JUNI (1 K 19:9-13)

Op de berg van God hoorde Elia Gods stem in het gefluister van een zachte bries.

VR 29 JUNI (Mt 16:13-20)

PETRUS EN PAULUS
Petrus zei tot Jezus: "U bent de messias, de Zoon van de levende God." Jezus antwoordde: "Gelukkig ben je, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel."

ZA 30 JUNI (2 Kor 3:1-6)

Paulus schreef aan de Korintiërs: U bent een brief van Christus, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van mensen.