

Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Leesrooster juli 2018

ZON. 1 JULI (Mc 5:21-43)

Toen men een man vertelde dat zijn dochter gestorven was, zei Jezus: Wees niet bang, maar blijf geloven. Later pakte hij de hand van het kind vast en zei tegen haar: "Talita koem!" Dat betekent: "Meisje, ik zeg je, sta op!" Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen.

MA. 2 JULI (Jer 17:5-8)

Wie op de Heer vertrouwt is als een boom geplant aan water. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.

DI. 3 JULI (Joh 20:24-29)

Tomas zei tot de opgestane Jezus: "Mijn Heer, mijn God!" Jezus zei tegen hem: "Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven."

WO. 4 JULI (Mt 6:7-15)

Jezus zegt: Als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.

DO. 5 JULI (Joh 13:1-15)

Tijdens de laatste maaltijd met zijn leerlingen, zei Jezus tegen hen: Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen.

VR. 6 JULI (1 Tim 2:1-8)

Paulus schrijft: God wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.

ZA. 7 JULI (Lc 12:22-31)

Jezus zegt: Zoek het koninkrijk van God, en de andere dingen zullen je erbij gegeven worden.

ZON. 8 JULI (Mc 6:1-6)

Jezus ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. Toen de sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: "Waar haalt hij dat allemaal vandaan?"

MA. 9 JULI (Mc 13:5-13)

Jezus zei tot zijn leerlingen: Wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen; zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de heilige Geest.

DI. 10 JULI (1 Tim 4:12-16)

Paulus schreef aan Timoteüs: Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet.

WO. 11 JULI (Rom 8:14-17)

Paulus schreef: U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met Vader".

DO. 12 JULI (2 Kor 8:7-15)

Wees vrijgevig. U kent de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij is omwille van u arm geworden.

VR. 13 JULI (Joh 15:18-27)

Jezus zei tot zijn leerlingen: Wanneer de Geest van de waarheid komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, zal die over mij getuigen.

ZA. 14 JULI (Joh 3:14-21)

Jezus zegt: Wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

ZON. 15 JULI (Mc 6:7-13)

Jezus riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit. Ze gingen op weg en riepen op tot bekering, en ze dreven veel demonen uit.

MA. 16 JULI (2 Kor 4:16-5:10)

Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

DI. 17 JULI (Joh 7:25-30)

Jezus zei: Ik ben niet namens mezelf gekomen; ik ben gezonden door iemand die betrouwbaar is. Ik ken hem, omdat ik bij hem vandaan kom en hij mij heeft gezonden.

WO. 18 JULI (Fil 2:1-4)

Paulus schreef: Handel niet uit geldingsdrang. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.

DO. 19 JULI (Joh 14:1-12)

Jezus zei tot zijn leerlingen: In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?

VR. 20 JULI (Heb 12:1-2)

Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof.

ZA. 21 JULI (Kol 1:15-20)

In Christus heeft God in heel zijn volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen.

ZON. 22 JULI (Mc 6:30-44)

Jezus en zijn leerlingen voeren naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. Uit alle steden haastten de mensen zich naar die plaats en kwamen er eerder aan dan zij. Toen Jezus de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder.

MA. 23 JULI (Ps 18)

De Heer gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad.

DI. 24 JULI (Luc 9:46-48)

Jezus zegt: Wie een kind in mijn naam bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft.

WO. 25 JULI (Jak 1:12-18)

Jakobus schreef: Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Hij zal als lauwerkrans het leven ontvangen, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.

DO. 26 JULI (Ef 5:8-14)

U bent licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.

VR. 27 JULI (Sir 28:2-7)

Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed, dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven.

ZA. 28 JULI (Fil 4:4-7)

Paulus schreef: Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.

ZON. 29 JULI (Joh 6:1-15)

Na de broodvermenigvuldiging zeiden de mensen over Jezus: "Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen." Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen.

MA. 30 JULI (1 S 16:1-13)

De Heer zei tegen Samuël: Ga niet af op het voorkomen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart.

DI. 31 JULI (Lc 17:20-21)

Jezus zegt: De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. Het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.